

# ÅTTA ÅR MED JUDOSPORTEN I SVERIGE

## JUDOSPORTEN I SVERIGE

Judo är en av de färskaste sportgrenarna bland de många som ryms inom Riksidrottsförbundet i vårt land. Ändock är judo en mycket känd kampsport i många andra länder framför allt naturligtvis i Japan, judons hemland. Det blir ju också där som denna sport får sin olympiska premiär i höst i Tokio.

Små tafatta försök har väl vid flera tillfällen gjorts här i Sverige för att introducera judosporten men det har som regel endast stannat vid enskilda uppvisningar. Den lektyr som stått till buds har dessutom varit skrivna på andra språk vilket naturligtvis inte bidragit till att judon kunnat gjort några större framsteg. Inte förrän på senare år.

för dem som ansågs få vara med i denna "hemliga" organisation. Som väl var för sportens vidare utveckling här i landet var Bruno Adler och några andra personer mer klarsynta och Hie-Gou blev en klubb som stod öppen för alla intresserade.

Redan året därpå fick den nya sporten en knuff framåt i västkuststaden då dr Schütte (5 Dan) och tre andra judokas från Holland, bl.a. John Blumling (3 Dan) kom till Göteborg för att undervisa ungdomarna i Hie-Gou. Ungefär samtidigt hade Gerhard Gosen startat en judoskola i Stockholm och från denna har sedan ett par klubbar utgått.

1956 var det några elever från Gosens judoskola som bildade Svenska

Adler som lämnade Göteborg hade satt de första plantorna men den första klubben, Hie Gou, blev nedlagd. Förutom de två förut nämnda fanns även en klubb vid Chalmers Högskola.

Nu fanns det alltså judoklubbar i de två största av landets städer och det dröjde inte länge förrän även Norrköping, Malmö, Gävle, Linköping och Hälsingborg samt några andra städer fick sina.

Det torde nog vara rätt unikt att en så litet, i vårt land känd, sportgren på så relativt kort tid hunnit växa upp till den storleken judon nu har i landet och detta till trots den ännu inte hunnit bli någon publiksport.



STYRELSENS FÖRSTA FÖRBUNDSMÖTE I GÖTEBORG 1960

Sittande från vänster protokollskrivare, Fru Gittan Adler, Karl Wöst, George Irénus, Hans Schwarz, Bruno Adler, Robert von Sandor, Gerhard Gosen, Östen Weihem, Hilding Lundberg.

## Start i Göteborg 1956

Det var i en källarlokal på Hisingen i Göteborg som idén till judosporten i Sverige fick sin första knuff då österrikaren, arkitekt Bruno Adler, bildade den troligen första organiserade judoträningen i vårt land. Judoklubben Hie-Gou startade 1956 på Adlers initiativ tillsammans med några andra intresserade. En annons i lokalpressen hade lockat ett femtiotal personer från skilda organisationer men deras mening var att klubben skulle bli av "hemlig" natur och judosporten alltså endast öppen

Judo och Jiu Jitsuklubben i Stockholm (numera heter den S:t Eriks Judoklubb) och längre fram var det ytterligare några från Gosens skola som bildade Stockholms Judoklubb.

## 1961 verkliga genombrottsåret

Det verkliga genombrottsåret kom 1961 då klubbarnas antal ökade över hela landet. Kurt Durevall i Göteborg lämnade Hie Gou och bildade tillsammans med några andra Göteborgs Judoklubb och Karl Wöst följde strax efter. Han blev initiativtagaren till Judoklubben Budo. Bruno

## Inofficiellt SM 1959

Ännu innan judon blivit inrangerad bland Riksidrottsförbundets sportgrenar försökte man sig på att arrangera ett SM som naturligtvis på grund av relaterade förhållande fick betraktas som inofficiella. Turneringen gick av stapeln i Lorensbergs Cirkus på hösten 1959 med ett 20-tal deltagare från olika klubbar i landet. Följande korades till mästare: (Som domare hade man lyckats få ingen mindre än internationellt kände Kenshiro Abbe, 8 Dan).