

KENDO

landet ända fram till 1968 då kejsaren Meji lyckades genom en statskupp återta kejsarmakten som hittills under 9-århundraden var undertryckt av shogunatet.

Ieyasus huvudstad blev Edo (i modern tid kallad Tokyo) där han byggde sitt starka slott och kring vilket den nuvarande världsstaden har vuxit upp. Stora delar av Ieyasus ursprungligt befästa slott bildar idag Tokyos kejsarpalats.

Ieyasu var fast besluten att tillförsäkra sina arvingar shogunämbetet för all framtid. Han arbetade på olika nivåer i syfte att få fullständig kontroll över landet. Genom betalda hovmän påverkade han kejsaren i Kyoto så att han kunde ge sken av att han handlade i enlighet med kejsarens vilja. Kejsaren var ju formellt Japans traditionelle härskare.

Det verkliga hotet mot honom kunde endast komma från läns herrarna vilka genom förbund sinsemellan kunde skapa militära resurser och revoltera. För att förhindra att tillfälle till sammansvärjningar och truppkoncentrationer skall kunna ges, hittade Ieyashu på ett intressant kontrollsystem.

Varje läns herre förpliktades att tillbringa vartannat år i Edo efter ett sinnrikt tidschema. De fick lämna sina slott och län och fara på bestämda vägar under shogunatets kontroll till huvudstaden och vistas där med sina hov under ett år. Läns herrarnas familjemedlemmar fick vistas i huvudstaden då dessa skötte sina angelägenheter i sina avslägsna landsdelar och farbara vägar var starkt kontrollerade av Tokugawamilitären för att förhindra all kommunikation mellan de olika länen då det inte gällde officiella ärenden eller nödvändig handel.

Länsherrars trohet köptes med land och förläningar och mindre pålitliga länsherrar placerades längre bort från Edo som omgavs av mera pålitliga herrars landsområden. Tokugawaperiodens byråkrati var kanske den mest stelbenta som någonsin har funnits i människans historia.

Man kontrollerade inte bara undervisningen, lagstiftningen och samhällslivet genom en strikt klassindelning av människorna utan bestämde även vilka kläder medlemmar i olika klass fick bära, hur dessa fick uppträda i kontakt med varandra och vilket språk de ska använda.

Även inom en och samma klass reglerades förhållandet mellan människor av olika rang inom samma klass. Husens form, storlek, konstruktion var frågan om invånarens samhällsklass och hans rang inom klassen.

Hemlig polis, ett tätt nät av spioner och pålitliga lönnmördare kompletterade Tokugawashogunatets strategiska ofullkomligheter.

Robert von Sandor

Forts. i nästa nummer

★ ★

Ett 40-tal medlemmar i Uppsala Aikidoklubb samlades nyårsnatten till träning. Detta ovanliga sätt att fira nyår är helt i enlighet med traditioner från aikidons hemland Japan. Tränaren Ichimura 5 Dan säger att i Japan tränar alla aikido på nyårsnatten. I denna något ovanliga form av nyårsfirande ingår också att man samlas till japansk mat, riskakor, omochi, som det heter på japanska samt att dricka saké, japanskt risbrännvin.

Zen Nippon Kendo Renmei inbjuder till sommarläger i Japan mellan den 3-18 augusti. Sex av Japans bästa kendo tränare kommer att undervisa och erbjudandet är generöst, eftersom fyra kendo-ka från varje land inom Internationella Kendo-förbundet får uppehälle, mat och resor inom Japan utan någon kostnad. Träningslägret kommer att hållas i Nippon Budokan Training Center i Chiba provinsen.

Själva resan tur och retur betalas av varje enskild person, men Robert von Sandor kan anvisa relativt billiga möjligheter som ligger långt under ordinarie priser. Kontakta honom omgående eftersom anmälan måste vara i Japan senast 19 april.

★ ★

SBF:s kendosektion har, som vanligt får man säga, skaffat sig en skicklig instruktör som skall verka på riksplanet i Sverige under 6 månader. Hans namn är Tsutomu Kumada 6 Dan, är född 1945 och heltidsanställd kendoinstruktör vid Tokyo-Polisen. Han kom till Sverige 12 januari och tränade ett tag Malmö Kendoklubb och är nu verksam i Stockholm. Kendosektionen har såväl iai- som kyudo-träning (japanskt bågskytte) på sitt program.

Brittiska Kendoförbundet inbjuder till de första öppna brittiska individuella mästerskapstävlingarna i kendo. Det blir i London 27 april.

TYCKT OM TRYCKT

Att uttrycka sig i tal och skrift är inte alltid så lätt. Svårast är det naturligtvis när man har en övertro på sig själv och således anser sig ofelbar.

Vi har läst ett typexempel i Södra Budo Nytt. "En glad samling (foto SM) har just startat Svenska Självförsvars Förbundet" för att kunna ge stöd åt de brister, som somliga av oss anser finns inom ju-jutsu och jiu-jitsu! (Spärrat av red.)

Hur vore det om man försökte få bort bristerna istället? Men det är väl det man inte kan. Lite pinsamt är det ju att behöva erkänna det. Vi är övertygade att man genom denna illustrerade sammanslutning kommer att, som man själv säger, stödja eller förstärka brister var man än finner dem.

★ ★

Är du intresserad av att delta i judotävlingar i Israel?

Då kan du kontakta Kaj Kalmering som söker alla judokas av judisk börd som vill delta i Makkabiaden 1977 i Tel Aviv. Kajs adress är Terrängvägen 81, 126 61 Hägersten. Tel 08-88 54 17.

RÄTTELSE

Vid presentationen av de högst belönade i SBF omnämndes Per Erik Lund som ingenjör. Hans titel är arkitekt SAR och något som ej heller noterades är att han erhållit 1 Dan i judo 1970 i Polen.