

* * * CELEBERT - BESÖK * * *



SENSEI TSETOMU KUMANDA

anlände till Sverige den 28 februari och beräknar att stanna till i slutet på maj månad.

Stora arrangemang med honom är på gång. Han är kommen för att huvudsakligen instruera i Kendo och Iaido.

Den första månaden kommer han att bo och instruera i Malmö, sydsverige och den resterande tiden är han bosatt i Stockholm där han kommer att träna ett flertal klubbar i Stockholm samt en i Uppsala. Förutom de ordinarie träningsarna så kommer ett stort antal läger att äga rum i både Kendo och Iaido. Han kommer även att delta i det Svenska Mästerskapet i Kendo den 28 april i Stockholm samt det stora mästerskapet i Europa den 19-20 maj som äger rum i Bryssel.

En mycket skicklig Budomästare från Japan gästar just nu Sverige. Det är den specielle KUMANDA-sensei som är här och besöker oss. Det är Svenska Budoförbundets Kendosektion som i samarbete med Zen Nippon Kendo Renmei (Det Japanska Kendoförbundet) som vidtagit detta stora arrangemang med Kumanda-sensei. Kumanda-sensei är en väldigt duktig Budo-lärare. Han är professionell instruktör i Japan och är anställd vid polisen i Tokyo, där hans uppgift är att instruera och träna poliser. Han har 6 Dan i Kendo och 5 Dan Iaido. Kumanda-sensei föddes år 1945 i Kagoshima, Kyushu. Redan som liten pojke började han att träna Kendo. Parallellt med sina ordinarie studier har han tränat aktivt sedan dess. Även under sin skolutbildning fanns Kendo med som ett obligatoriskt ämne på schemat. Skolorna är grundskola, gymnasium, universitet och polis skola. Förutom Kendo och Iaido har han även tränat en mycket speciell gammal Ju-Jutsu under sin tid på Polis skolan.

Den lärare som har gett ett starkt intryck på honom är hans lärare som han tränade för under sin tid i grundskolan, Shigeoka-sensei, 9 Dan Hanshi och 75 år gammal. En annan betydelsefull lärare är Nakatana-sensei, även han 9 Dan Hanshi, vilken han tränade under, under sin gymnasietid. Därefter har han kommit i kontakt med en hel del betydande mästare varav de viktigaste kan sägas vara, Abe-sensei, 8 Dan Hanshi, Torishima-sensei, 8 Dan Hanshi, Ohuma-sensei, 8 Dan Hanshi och till sist en mästare som har betytt väldigt mycket för hans Iaidokunskaper, Saito-sensei, 7 Dan.

Kumanda-sensei har besökt Sverige tidigare. År 1975 gjorde han ett sju månaders långt besök och han på den tiden bli en väldigt uppskattad och omtyckt instruktör. Under sin förra vistelse kom han att lära sig väldigt mycket Svenska, som han kommer ihåg en väldigt stor del av. De ord som fattas i Svenskans kompletteras med Engelska.

I Japan har han en familj bestående av en fru och två döttrar som han bitvis längtar hem till. Sverige tycker han om. Han tycker Sverige är ett trevligt land och är glad över att vara här igen. Han är förvånad över att Iaido har blivit så populärt. Han hoppas att Sverige skall utvecklas inom Kendo och Iaido och bli bland de starkaste i Europa i respektive sport. Han är noga med att tillägga att Kendo och Iaido inte bara är den yttre formen utan också en inre utmaning. Att utveckla och förverkliga sig själv.

Ett enastående tillfälle att se denna mästare i aktion är att besöka den stora uppvisningen den 10 april 1984 klockan 19.00 i Medborgarhuset, Södermalm, Stockholm. Se bif. Affish.