

KENDO-SM 1984

Stockholms Studenters IF var årets värdklubb vid SM-tävlingarna som hölls i Enskedehallen den 28 april. Hans eminens Japanska ambassadören gav extra färg till årets tävlingar genom att skänka en vandringspokal till det segrande laget. Fortsättningsvis kommer svenska lagmästerskapen i kendo att gå under benämningen Japanska Ambassadörens Cup.

Anslutningen till årets tävlingar var den hittills största med 8 tävlande lag och närmare 50 individuellt tävlande kendokas. De tävlande bjöd på en både spännande och fin kendo under överinseende av vår riksinstruktör Tsetomu Kumada 6 Dan.

Om arrangemanget finns mycket att säga men allt redde upp sig till slut. Mycket tack vare en omänsklig arbetsinsats av Mats Walqvist och ett rutinerat sekretariat. När vi började med kendo för ett tiotal år sedan fanns det inga funktionärer utan de som tävlade fick också sköta arrangemanget. Idag finns det dock många erfarna kendokas som lagt tävlandet på hyllan. Vi måste lära oss dra fördel av deras erfarenhet och be dem utbilda sig till domare och funktionärer. Med detta kan konstateras att Sveriges yngsta budosektion blivit vuxen. Vad som mer talar för detta är det stöd som japanska företag i Sverige visat den svenska kendon. Sektionen vill framföra sitt varma tack till: Maxell Sweden AB, Yashica Svenska AB, Japan Airlines, Naoi Import och de japanska restauranterna i Stockholm, Dai-Tokyo, Samurai, Seikoen och Solrosen.

Kjell Söderström

Resultat:

Individuellt SM

1. Leif Svensson (jr), GAK Enighet Malmö
2. Per Bjerlow, Budokwai Stockholm
3. Leif Svensson (sr) GAK Enighet Malmö
3. Peter Schmitt, Saltsjö Kendoklubb

Lag-SM

1. GAK Enighet Malmö lag 1
2. Budokwai Stockholm lag 1
3. Stockholms Studenters IF