

Hans Ekerow (fd. Persson)

Född: 1938



Hans började träna kendo 1968 i Stockholms Kendoklubb eftersom sporten tilltalade honom. Träningarna hölls i Brännkyrkahallen och instruktör var Robert von Sandor och medtränande var bland annat Lennart Johansson, sedermera Sunje, och Johan Appelberg. Han minns speciellt Johan som gav honom "mycket spö". Här stötte han också på Itabashi Noriaki, som var lärare på Stockholms universitet.



Figur 1 – Dagboksanteckningar (HE)



Figur 2 – Noriaki Itabashi i gästboken (HE)

Dock blev Hans kendo karriär kortvarig. Efter ett fåtal träningar slutade han mest beroende på att han jobbade skift och det var svårt att få till en regelbunden träning.

1970 flyttade Hans från Stockholm till Malmö.

Hösten 1973 började han träna kendo igen när Kjell Lindhberg och Etsuko Horie Lindhberg startade Malmö Kendoklubb. Med sig tog han sin son som också började träna.

I Malmö började en lång kendo karriär men där träningsnärvaron varierade stort på grund av skiftarbete, arkeologiska studier och utgrävningar. Som mest tränade Hans två gånger i veckan.



Figur 3 - Kurihara-sensei i Limhamnsdojon 1974; fr v Etsuko Horie Lindhberg, Hans Ekerow (Persson), Göran Grönberg (HE)



Figur 4 - Fr v Etsuko Horie Lindhberg, Jan Svensson, Kumanda Tsutoru, Bengt Svensson, Sture Klermark, Rikard Persson, Hans Ekerow (fd Persson), Leif Svensson sr; Malmö 1975 (HE)

Förutom kendo tränade han sporadiskt iaido¹. Han har tränat i Limhamnsdojon, Gamla Saluhallen och Enighets lokaler. När det gäller tävlingar hade Hans egentligen inga direkta ambitioner men har deltagit i många under perioden 1974–1995 både i Sverige, Norge och Tyskland. Resultatmässigt har det blivit 3 lagbrons i SM med Enighet 1978, 1988 och 1989. 1992 graderade han sig till 1 Dan.



Figur 5 - Hans Ekerow och Kumanda Tsutomu i Limhamnsdojon (HE)

¹ I ungdomen tränade han orientering och var ett tag med i Visby AIKs pojklag.

Administrativt har han varit aktiv som ledamot i Enighets kendosektion. Han har också varit behjälplig som medarrangör i många av de tävlingar som hållits i Malmö. Under EM-1987 i Malmö ansvarade Hans för lokalerna.

Hans hem, på många olika adresser, har varit föremål för många besökande kendokas det vittnar den imponerande gästboken om.



Figur 6 - Japansk delegation på besök 1976 i Malmö; Främre fr v Ozawa Takashi, Ohshima Kotaro; Bakre fr v Jonny Hansson, Hans Ekrow (Persson), Sture Klermark, Ohshima Hideta (HE)

När han summerar sin kendo-karriär är den kote han fick in på Ralf Lehman det bästa kendoögonblicket. Och sämsta när han blev träffad av Kjell Söderströms shinaispets i armhålan och blev skadad.

Bäste gästande riksinstruktör sensei tycker han att Kurihara Masakazu har varit.

När han ska ranka bästa svenska kendoka gör han det per årtionde: 60-tal – Johan Appelberg, 70-tal – Leif Hurtig, 80-tal – Leif Svensson sr och 90-tal – Björn Gustavsson & Terje Andersen.

Till sist rustningen har han kvar och den står uppställd i hans arbetsrum.

Bildkällor:

HE = Hans Ekerow