

# Mihoko Westerberg

Född:1944



Mihoko kom sommaren 1965 till Sverige, på sitt japanska engångspass<sup>1</sup>, och träffade Hans Westerberg. De förlovade sig under hennes vistelse här. När hon sen återvänt till Japan för att ordna permanent flytt hit uppstod problem med nytt pass och hur mycket pengar hon kunde ta med sig. Till slut ordnande det sig och hon kunde resa till sin Hans.

Att notera är att förbindelserna 1965 mellan Japan och Sverige var begränsade till antingen transsibiriska järnvägen eller flyg med många byten via södra Asien och södra Europa. Men SAS och Japan Airlines öppnade snart därefter möjligheten att flyga över Nordpolen via Anchorage, som till en början enbart var en militärflygplats.



*Figur 1 - Robert von Sandor, Kozo Takizawa, Mihoko Westerberg, Kiyotsugu Iho, Kiyoshi Nakkakura, Saburo Sakuma, Akio Watanabe, Johan Appelberg (skymd), Shiro Sato, Anders Markie – Stockholm (AM086)*

---

<sup>1</sup> Vid denna tid fick vanliga japaner pass som gällde för bara en utlandsresa och för ett nytt fick man vänta ett år. Det var också stränga restriktioner på hur mycket valuta man fick föra ut.

Mihoko lärde sig snabbt svenska och det gjorde att hon förutom sina andra sysselsättningar som den egna antikvitetshandeln i Gamla stan fick uppdrag som tolk. Det var därför hon blev kontaktad av Anders Markie hösten 1969 för att hjälpa till som en tolk för en besökande delegation från det japanska kendoförbundet.

Sju högt graderade japaner togs emot på Arlandas VIP rum för att sedan åka ut till Robert von Sandors hus på Lidingö. På kvällen åts middag och Robert visade upp sina japanska antikviteter. En ibland svår situation för tolken då japanernas viskningar sinsemellan inte alltid överensstämde med värdens beskrivning av föremålen. Sedan följde två intensiva dagar med uppvisningar med bland annat besök av svensk TV.

Ett år ungefär hann gå innan det blev dags för nästa delegation från Japan i början av 1971. Då var Mihoko gravid och hon uppskattade inte riktigt det färdmedel, en folkbuss, som stod tillbuds för henne och delegationen. Men besöket gick bra bilen till trots.



*Figur 2 - Främre ledet fr v Solveig Malmkvist, Johan Appelberg, Ed O'Melia, Robert von Sandor, okänd fransman, Komaki, Kazuhiro och Hans Westerberg i Brännkyrkahallen 1971*

När sonen Göran hunnit bli sex-sju år gammal enrollerade föräldrarna honom i den barntäring som Kamiyasu Kinichi startat upp i södra Stockholm.