

Roland Eriksson¹

Född: 1935



Roland började träna judo hos Solveig och Lennart Malmkvist i Södra Judoklubben runt 1965. Han prövade också på lite karate. Men när han såg kendo första gången tänkte han att det skulle vara kul att pröva på. Han tränade minst en gång i veckan i Gubbängshallen med något gästspel hos Stockholms Studenters Budoklubb i Johannesskolan. Första japanske tränare han stötte på var Watanabe Akio 1969. Någon gång här började han köra med två svärd, nito, eftersom han tyckte det verkade häftigt. 1970 kom Komaki Kazuhiro till Sverige och blev då tränare i Södra.



Figur 1 - Roland Eriksson mot okänd i landskampen mot Västtyskland 1972 (AM)

¹ Det första Roland säger när jag ringer honom och ber om en intervju är 'jag minns ingenting'. När jag träffar honom nämner han en bok han läst där huvudpersonen inte minns någonting, 'Mannen utan skugga' av Joyce Carol Oates, och 'Det är jag' säger han. Nåväl vi har ju några maffiga fightingbilder från landskampen 1972 och en bild säger mer än 1000 ord så det ska nog gå i alla fall.

Landskampen 1972 minns han inte mycket av utom att det var en rolig upplevelse. Likaledes är det enda starka minnet från EM-resan 1974 till England att det var roligt att gå på pubar



Figur 2 - Roland Eriksson mot okänd i landskampen mot Västtyskland 1972 (AM)

En hjärtinfarkt i mitten av 70-talet satte stopp för kendokarriären och efter en lyckad bypassoperation tog Roland upp lång löpning som sport. Och kendorustningen har han sålt.



Figur 3 - Roland Eriksson, Leif Hurtig och Kurihara-sensei på båten till England 1974 (AM)

Bästa kendoögonblick var de gånger han fick träna för besökande japanska senseier.

Bästa svenska manliga kendoka var Johan Apelberg.

Bäst gästinstruktör var Saito-sensei.

Nedtecknat av Hans Lundberg i september 2021.