

Terje Andersen

Född: 1965



Terje hade hållit på med kanot ett tag och kommit på andra plats i riksmästerskapet. Men han kände det var dags för något nytt. En lördag 1982 råkade han gå förbi den gamla saluhallen och fick syn på kendo. Efter lite förvecklingar med telefonnummer kom han fram till Leif Svensson sr. Han fick besked att dom tränade också på torsdagar och sagt och gjort nästkommande torsdag fanns Terje på plats vid dojo i Limhamn. Det var en skärtorsdag men Leif dök upp ändå eftersom han lovat Terje det och Terje fick sin första träning.

Med både Leif Svensson senior och junior som tränare startade han sin kendokarriär. Fem veckor efter starten kom Kon-sensei till Malmö. Det första den korrekta japanen sa till Terje var "Why no hakama and gi?" eftersom Terje fortfarande tränade i t-shirt och träningsbyxor. Perioden med Kon-sensei gjorde att han fick sådant fokus på kendo att han inte missade en träning på 2 år. Samma höst blev det SM-debut mot Lars Gillegård men det blev en kort historia för Terje.

Terje tränade 4 gånger kendo i veckan och till det höll han också på med tae kwon do och boxning. Snabbt blev han också instruktör i klubben. När Göteborg behövde tränare för att starta upp sin verksamhet i mitten av 1980-talet var han en av dom som regelbundet åkte dit som tränare. Terje var också den förste från GAK Enighet som åkte på Kangeiko i Berlin 1983.

Den instruktör som präglat GAK Enighets träning mest tycker han är Muraoka-sensei. En gång sa Muraoka-sensei "i morgon träffas vi här utanför för löpträning". Trots att ingen fått någon förvarning ställde de flesta upp nästa morgon.

Ett stort äventyr var Kitamoto-läggret 1984. Han åkte ensam till Japan men i Tokyo anslöt Lars Fredriksson och Hans Lundberg. Då han kom tidigt till Kitamoto centret beslöt han sig att ta ett onsenbad. Väl inne i badet såg att det var en stor grupp äldre japaner som redan tagit plats i det varma badet. Efter tvagning var dom fortfarande kvar och han trängde sig ned bredvid en mustaschprydd japan som grymtade lite. Nästa dag vid den första lektionen ville Terje sjunka ned

genom jorden. Den mustaschprydda japanen var Murayama-sensei och skulle vara deras tränare den första veckan. Senare i veckan glömde Terje tennegui¹ och några tyska kendokas började reta honom för det. Då kom Muryama-sensei förbi och gav Terje sin tennegui.

Terje kom in i den svenska landslagstruppen 1984 och har varit del av det svenska eller norska landslaget fram till 2015. Skälet till byte av landslag låg i det som hände vid EM-87. Terje var uttagen i det svenska landslaget men plötsligt fick han besked av den svenska landslagsledningen att han inte kunde delta eftersom han var norsk medborgare. Utan att verifiera detta med det europeiska kendoförbundet hade man antagit att det fanns en sådan regel². När detta hände frågade det norska kendoförbundet om han ville ställa upp för Norge och bli deras lagkapten. Terje fick så småningom en officiell ursäkt från det Svenska Budoförbundet för det som hänt.

Terje noterar att han egentligen drack någon alkohol innan han började med kendo. Han tycker att det är var och ens ansvar att det inte drabbar kendoövandet. En gång så han till en kamrat som kanske fått i sig för mycket att det inte finns någon ursäkt för att hoppa över en träning. Som han säger "kan du göra det kan du också göra det andra".

Sina två bästa kendoögonblick är:

- När han besegrar USA:s lagkapten vid VM 1991
- Vinna EM brons 1990

Det värsta ögonblicket är schabblet med hans landslagstillhörighet.

Bästa manliga svenska kendoka är Mats Wahlqvist och Björn Gustavsson.

Bästa kvinnliga svenska kendoka är Michio Komaki och Michaela Ahlstrom

Bästa gästinstruktör är Kon Mitsumasa

Nedtecknat av Hans Lundberg i september 2021

¹ En dojo i Kitamoto nådde man via minibuss.

² Liknande frågeställningar fanns kring medlemmarna i det schweiziska landslaget vid samma tid.

Tävlingsmeriter

1984

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Fighting spirit

1985

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Brons

Jul Cup – Silver

1986

Låddan Cup – Guld

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Stadsmatch Berlin-Malmö-Stockholm – Silver

1987

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

1988

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

1989

Göteborg Cup – Guld

Sugo Cup – Brons

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Guld

Jul Cup – Guld

1990

Sugo Cup – Brons

Ind EM – Brons

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Brons

1991

Lag-SM – Silver med GAK Enighet

Ind SM – Brons

1992

Ind EM – Brons

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Brons

1993

Ind EM – Brons

Lag-SM – Silver med GAK Enighet

Ind SM – Brons

1994

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Brons

1995

Ind EM – Brons

Sugo Cup – Brons

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Silver

1996

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Brons

1997

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

1998

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

1999

Lag-SM – Guld med GAK Enighet

Ind SM – Guld

2014

Paris Open +40 – Guld

2019

Lag-SM – Guld med GAK Enighet