



Svenska Budoförbundet

THE SWEDISH BUDO FEDERATION

L'UNION SUÉDOISE DE BUDO

Idrottens Hus
123 67 FARSTA

08 - 713 61 37

KENDOSEKTIONEN

PRESSMEDDELANDE

Den 1 februari 1984

Vänner!

Till följd av den senaste tidens myckna filmer kring det traditionella Japan i TV, såsom Kurosawas filmer under hösten och Shogun och Tema Japan under våren, har vi inom Svenska Budoförbundet upplevt ett starkt ökat intresse från allmänheten, speciellt för de idrotter som ryms inom Kendosektionen.

Vi tänkte därför att det vore på sin plats att vi presenterar oss för massmedia:

KENDO, den japanska fäktkonsten, är en av Japans allra största idrotter, med direkta rötter i de forna samurajernas svärdshantering. Idag är det en modern, tävlingssport som praktiseras över hela världen, även Sverige, om än inte med några väldiga mängder utövare.

IAIDO, konsten att dra svärdet, är en mer ceremoniell form av träning med det japanska tvåhandssvärdet. Ett bestämt rörelseschema, indelat i en mängd olika så kallade kata, tränas i avsikt att nå formfulländning och en häpnadsväckande skicklighet med det unika japanska svärdet. Tävlingarna har formen av en slags skönhetsdito, ungefär som t.ex. konståkning.

JODO är konsten att hantera den trästav som främst var ett effektivt vapen för de som inte hade rätt att bära svärd i forna Japan. Jodo är en av de färskaste budosporterna i Sverige. Den enkla vandringsstaven hanteras med precision i kata.

Träningen av dessa idrotter med traditioner långt tillbaka i Japans historia, är både god motion och en fascinerande inblick i österländsk kultur och tänkande.

Jag bifogar en förteckning över de klubbar i Sverige som idag bedriver träning i ovan nämnda sporter - deras antal är i stadigt växande - samt vår informationsfolder om Kendo, och hoppas att detta material ska vara av intresse för Er.

Hjärtliga hälsningar!

SBF Kendo

Stefan Stenudd, ordförande