

Gerry Fjellberg

Född: 1941



När Gerry var 18 år passerade han en bokhandel där det fanns en bok i fönstret som bara kände att han måste köpa. Boken handlade om haiku och startade hans intresse för zen och japansk litteratur. Åren gick han fick barn och en dag ville sonen börja med aikido. De två tog sig till Södra Judoklubbens träningslokal för den första träningen men kom lite tidigt. Träningen före aikidon var kendo och Gerry blev helt fascinerad och började med kendo. Bästa träningskompis var Hans Södergren och instruktör var Tsuchiya Satoshi.



Figur 1 - Ulf Hällström och Gerry Fjellberg visar upp den "aggressiva sporten" kendo (DN Sydost)

Gerry tränade också ibland hos Studenterna vid Roslagstull. 1976 deltog han i Sugo-senseis kendoläger på Radiohuset. Som mest tränade han 5 gånger i veckan varav ett var ett dubbelpass. Han besökte också Robert von Sandors kendoträningar på Lidingö. Där hände det ibland att Robert knöt fast ballonger på men och de skulle explodera vid en korrekt träff.

Våren 1977 ordnade Kjell Söderström, som var fritidsledare i Fisksätra, en uppvisning i sporthallen där. Där på uppvisning träffade han på en kendoka som det visade sig att han kände mycket väl, Ulf Hällström¹. Som resultat av mötet beslöt de sig för att bilda Saltsjö Kendoklubb. Man kontaktade den lokala DN reportern och tipsade om den nya klubben. Som tack fick dom rubriken "Aggressiv sport i Fisksätra" från reportaget. Komaki Kazuhiro var under en period instruktör i klubben.



Figur 2 - Gerry Fjellberg i Johannesskolan hösten 1978 (GF)

Hösten 1977 kom Tsukamoto-sensei från Osaka som riksinstruktör till Sverige. Gerry uppskattade verkligen hans träningar och ordnade ett stort avskedsparty för alla Stockholms kendokas i sin lilla lägenhet. Lite ångrar Gerry att han inte lyckades besöka Tsukamoto-sensei efteråt i Osaka.

Till EM 1978 blev Gerry uttagen till den svenska truppen. Han kom ihåg att Robert von Sandor motiverade uttagning med att han ville premiera de som tränade mycket och seriöst. I den individuella tävlingen förlorade han i den första matchen mot Isenschmid, Schweiz. Gerry har problem med sitt blodtryck och behöver få i gång kroppen ordentligt innan matchstart. Robert von Sandor reagerade då på hans kanske extrema uppvärmning och sa han inte fick "ta slut på sig".

I övrigt minns han inte så mycket av sitt tävlande utom tre specifika händelser. Den första var en gång då han mötte Leif Hurtig. Leif gjorde en harai ovanpå Gerrys shinai, utåt sett inget stort hugg men med ovanliga konsekvenser. Gerrys shinai fick ett eget liv och vibrerade sig ut ur Gerrys kote. En händelse som han och Leif ofta återkom till när de träffades. Den andra var när han skulle möta Kjell Söderström och beslöt sig för att gå lite sidledes och visa upp koten. Kjell svalde betet och Gerry fick

¹¹ Ulf var klassföreståndare för Gerrys son.

in en poänggivande kontring. Den sista var vid SM 1984 då blodtrycket igen spelade ett spratt. I början på matchen, mot en motståndare som hade kräcks innan matchen eftersom det dennes första match, var Gerry extremt loj och till slut började lagkamraterna ropa "Vakna Gerry!".

En udda händelse var när två medlemmar av det svenska landslaget i värja besökte hans skola. När de fick höra att jag höll på med kendo, föreslog de en match, eftersom Gerry hade utrustningen med sig för att träna efter jobbet. De behöll sina vapen, men bytte rustningar. Första poängen tog Gerry på ett men-hugg. De hade inte alls förstått hur fort shinaien kunde röra sig på grund av dubbelfattningens hävstångseffekt! Sedan blev det "hugget som stucket", kan man säga.



Figur 3 - Tsukamoto Tetsuo mot Gerry Fjellberg; Johannesskolan hösten 1978 (GF)

Ytterligare en udda händelse var när Saltsjö Kendoklubb blev inbjudna till en dojo för ninjutsu, eftersom de vill se hur deras svärdsteknik fungerade mot kendo. Gerry plus en av hans elever åkte dit, och ninjutsugänget blev rätt så betryckta eftersom deras teknik inte fungerade alls – de blev dräpta allihop utan besvär, och de hörde aldrig av sig mer.

Någon gång i början av 90-talet tog arbetet över allt mer tid och Gerry slutade med kendon. Men han gör fortfarande suburi hemma varje dag. Rustningen och all utrustning har han kvar i lägenheten där hemma men börjar under intervjun fundera om han inte borde skänka bort den.

Sitt bästa kendoögonblick är när Nakanishi-sensei iaidouppvisning vid EM78..

Sitt sämsta kendoögonblick är när lagkompisarna ropade "Vakna Gerry".

Bästa manliga kendoka var Hans Södergren.

Bästa gästinstruktör var Tsukamoto-sensei.

Nedtecknat av Hans Lundberg i oktober 2021.