

Svenska Budoförbundet

KENDO

Herrlandslaget

Tetsuo Tsukamoto
364 Arisato
Ikoma-shi
Nara-ken
Japan

Hej Sensei,

Det var länge sedan vi hörde av varandra utom för ett och annat julkort. Åren går och man jobbar, bildar familj och skaffar hus, bil och allt annat. Vi har dock inte glömt er gästvänlighet och både jag och min fru hälsar till dig och din familj.

När det gäller kendo så tränar jag fortfarande även om det nu bara är en gång i veckan. Jag är också aktiv vad det gäller kendolandslaget, jag är nämligen coach sedan tre år tillbaka. Jag har nu påbörjat min sista säsong som jag tänkt avsluta med VM i Kyoto i mars 1997.

Och det är just VM som föranleder mig att skriva detta brev. Inför VM skulle jag och landslaget behöva hjälp med ett par saker och det föll sig därför naturligt för mig att skriva till dig.

Det vi behöver hjälp med är två saker. Dels skulle vi behöva en eller två träningspass dagarna innan VM. Denna träning skulle helst bestå av tävlingsträning. Till exempel att vi kunde tävla mot några polismän på en polisstation. Den andra saken vi behöver hjälp med är att hitta ett enkelt och billigt hotell för tre nätter innan VM startar.

Vi kommer att komma till Osaka måndagen den xx mars och VM arrangemanget börjar torsdagen den xx mars. Vi skulle kunna tänka oss ett träningspass på tisdagen och ett på onsdagen.

Jag har bett vår manager Miyuki Nakamura översätta detta brev till japanska. Hon kan också stå till tjänst med mer detaljerad information, per brev eller telefon, om så önskas. Var vänlig svara till Miyuki så tar hon hand om översättning och eventuella direkta kontakter.

Till slut vilja tacka ödet som på detta sätt åter en gång gett mig tillfälle att återse dig, och förhoppningsvis också din familj.

Kendohälsningar

Hans Lundberg