

# Japan stormakt i idrottens värld — korporationsidrott är underlaget.

**BOLAGEN BETALA ALLT — OLYMPIARESOR, IDROTTSPLATSER, TRÄNARE OCH MATERIAL.**

**6.000.000 organiserade idrottsmän i ett 40-tal förbund. — 15 arenor med upp till 60.000 åskådarplatser.**

Från Aftonbladets korrespondent.

PARIS i febr. Japan sände ju en delegat till Europa för att vid den olympiska kongressen i Oslo officiellt inlämna Tokios kandidatur som olympisk kampplats 1940. Han understödde kandidaturen med många inlagor av olika slag, och de olympiska herrarna kunde inte med bästa vilja i världen avfärda Fjörans Ösers sändebud med en handvifning. Han representerade en av idrottens mest levande stormakter och hela världen lyssnade med förståelse till hans stämma. Tokio är en fullt värdig kandidat till det olympiska mästerskapet efter Berlin och blott Roms aktier väga kanske aningen tyngre i vågskålen. Men detta blott på grund av Tokios olyckliga läge fjärran från idrottens allfarvägar.

## Japans ställning som idrottslig stormakt

går noga räknat inte längre tillbaka i tiden än till Spelen i Los Angeles 1932, då de små försynta gulingarna delade sjätte plats i poäng med Tyskland och hemförde sju guldmedaljer, varav fem i herrsim, en i trestegslopp och en i ridning. Endast USA, Italien, Sverige och Frankrike lyckades hemföra flera segrar. Stormakter som Finland, Tyskland och England fingo se sig glatt slagna i guldjakten av Nippons söner

de amerikanska universitetens idrottsliga organisation och metoder, och det är därför man vunnit resultat som i vissa fall ställt läromästarna i skuggan.

## Den första kontakten med västerlandet

knöts på allvar 1912, då Japan sände två löpare till Olympiska spelen i Stockholm. Framgången blev ingen, men sedan dess har Japan stadigt marscherat framåt på de olympiska banorna. Ett flitigt idrottsutbyte har även etablerats med all världen. Många av världens förnämsta idrottsmän ha gästat Japan under senare år och lärt bort sina konster, och japanska trupper ha ofta turnerat i Europa och Amerika.

Regeringen ger den fysiska fostran ett utomordentligt stöd i Japan. En fysiskt stark nation är målet. Idrotten är obligatorisk i alla skolor och eleverna få välja de idrotter de vilja utöva. Simning och japansk fäktning äro dock obligatoriska för alla. De idrotter, som finansiera sporten i Japan, äro framför allt baseball, rugby och simning.

Den frivilliga idrotten ledes av ett 40-tal olika förbund med över sex miljoner medlemmar. Men därtill har Japan en korporationsidrott, som i styrka och omfång troligen står i en klass för sig i världen. De stora bolagstrusterna bygga väldiga idrottsanläggningar och finansiera de japanska idrottsmännens resor till Europa

"sumo", japansk brottning, kan dra både 15- och 25.000 åskådare. Kejsaren håller sig aldrig borta från en match om mästerskapet i jiu-jitsu.

## Möjligheterna för utövning av idrott

äro väl tillgodosedda runt hela Japan. Ingen ort om 3.000 invånare saknar sina salar för fäktning, brottning, bågskytte etc. eller sin idrottsplats. I allmänhet ägas anläggningarna av kommunerna men ofta av korporationer eller föreningar. I närvarande stund äger Japan fyra stadionanläggningar med en löparbana om 500 meter och ytterligare nio med en bana om minimum 350 meters längd och 9 meters bredd. Dessutom finnas ett 20-tal stadionanläggningar med en bana om 250 och 6 meter resp.

Simning är emellertid särskilt väl tillgodosedd med fina anläggningar, varav flera stå i en klass för sig i hela världen. Dit får i första hand räknas den väldiga anläggningen i Meiji park med dess sex bassänger om 50 meters längd och ett 20-tal om 25 meter. Universitetens idrottsanläggningar äro i flera fall fullt i klass med de modernaste amerikanska.

## Ur publiksynpunkt är att nämna,

att Japan f. n. har 15 idrottsborgar, som rymma från 30.000 till 60.000 platser. Men



Klart för start i ett större japanskt simmarmeeting, ena målflaggan vaktad av en naja; på läktarna sitta de tävlandes klubbkamrater som smultron tätt, väl rättade så att man inte behöver missta sig på att man befinner sig i ett militärland.

# SM-BOXNINGEN STARTAR I DAG.

*Bästa mästerskapen hittills.*

De 16:e svenska mästerskapstävlingarna i boxning, som ha goda förutsättningar att bli alla tiders såväl kvalitativt som kvantitativt, starta i kväll kl. 8 i Djurgårdscirkus. Sveriges elitboxare ha i år eftertryckligt bevisat sin överlägsenhet över såväl Norges som Finlands, och stort tvivel råder inte om att även Danmarks landslag i sinom tid kommer att få bita i gräset för de svenske. Den kooperativa utdelningen, som nu för första gången praktiseras vid SM, har satt ny fart i klubbintresset och man kan tryggt spå, att dessa mästerskap i fråga om intensiv fart och fight komma att bli rekordmässiga.

Vägning äger rum i Cirkus mellan kl. 6.30 och 7 e. m., varefter lotning enligt det nya systemet omedelbart företages. Fjäder-viktare få ingen respitid efter kl. 7.

Kvällens boxningar inledas med parad av samtliga deltagare till landstormsmusik. På lördagen ger Vikingatruppen uppvisningar i frigymnastik och på söndag blir det matiné kl. 3 med uppträdande av Sanstöl.

Omvägning av boxarna äger rum varje tävlingsdag ¼ timme före matchernas början.

Tungviktsaren Törnqvist, som gick tre

ronder mot H. P. 1923, har ringt upp och bett att på det bestämdaste få dementera, att han sökt mjuka upp Harry vare sig med speccier eller några andra otillbörliga medel. Uppgiften härrör från en anekdot i H. P:s memoarer och får naturligtvis inte tagas på allvar.

Varje erövrat mästerskap bibringar resp. boxares klubbar 1 röst extra å boxningsförbundets årsmöte.

Biljetter säljas i dag i S. T. D:s tidningskontor till kl. 4 och efter 5 i Cirkus biljettlucka, då beställningar även kunna göras på telefon 61 04 55 och 61 04 56.

## I kväll:

BOXNING: Cirkus kl. 8 e. m.: S. M. HANDBOLL: Svea livgarde kl. 7.30 e. m.: M. P.—Tellus (reserv 2), kl. 8.30 e. m.: Arsta—Nytorp (reserv 2).

INOMHUSIDROTT: Skeppsholmen kl. 7

e. m.: D. M. i inomhushopp för seniorer.

ISHOCKEY: Ispalats kl. 7.15 e. m.: Vär-

tan—Huvudsta (jun. D), kl. 8 e. m.: Ham-

marby—Hermes i Elitserien, kl. 9 e. m.:

Hermes—Hammarby (Klass 4 A).



Stadion Meiji Jingu har också i likhet med flertalet andra japanska jättearenor även ett simstadion; en bild från en av de många sportkarnevalerna.

Nu står Japans idrott stark och välorganiserad och få länder besjålas av en våldigare idrottsentusiasm än Nippon av i dag. Några ord om idrotten där borta i fjärran östern kunna därför vara på sin plats. Jag har dem från tillförlitlig källa, så de göra anspråk på att vara vederhäftiga.

Japan är ett gammalt idrottsland, där många uråldriga idrotter alltjämt äro högt skattade och dra stora åskådarmassor. Sabelfäktning med två händer är alltjämt obligatorisk i armén och vid alla skolor, bågskytte är en verklig folksport, "judo" eller jiu-jitsu praktiseras i arméns undervisning och japansk brottning är en av de stora publikidrotterna. Redan på 1870-talet gjorde emellertid den västerländska sporten sitt intåg i Japan. Den första tävlingen i allmän idrott ägde rum 1886 och baseball, nu nationalsport i Japan, debuterade 1892. Det var amerikaner som förde idrotten med sig till Nippon och från Amerika har Japan alltsedan dess hämtat sina impulser. Amerikanska tränare och instruktörer i tusental ha avslöjat den moderna sportens hemligheter för japsen, och de ha minsann inte haft svårt att ta efter. Det var vid universitetens sporten slog rot först och där blommar den alltjämt friskt. Japans universitet ha helt kopierat

och Amerika eller utländska idrottsmäns resor till Japan. Det är dessa mecenater Japan till stor del har att tacka för sin idrottsliga storhet.

## Pressen är också en mäktig faktor

att räkna med. Den ägnar enormt utrymme åt sporten — till Los Angeles sändes över 80 japanska journalister 1932!

All idrott i Japan är amatörsport. Professionalismen känner man inte till och vill inte veta av den heller. Man idrottar för att vinna seger och ära åt sitt land, och den som vinner en stor internationell seger behöver aldrig oroa sig för framtiden.

Vi nämnde att baseball är Japans stora lidelse. Det visar hur det amerikanska inflytandet helt satt sin stämpel på idrotten därute. Baseball är Japans mest demokratiska idrott, omfattad med samma intresse av hög som låg. Närmast i popularitet följer maratonlöpning och simning.

Även vid universitetet står baseball högt i kurs men där i hård konkurrens med fotboll, rugby, allmän idrott, tennis och simning. Men som ovan nämnts bibehåller även de gamla nationella idrotterna sitt fasta grepp om ungdomen och en match i

man har redan alla planer klara att börja bygandet av ett olympiskt stadion om 120—130.000 platser till 1940. Det är staden Tokio som blir byggmästare och anläggningen beräknas kosta omkring 3 miljoner yen. Vid sidan om Stadion skall uppföras ett Simstadion, en velodrom och två träningsplaner.

Troligen komma dessa olympiska anläggningar att uppföras även om Japan icke skulle få värdskapet för Spelen 1940.

Idrottens snabba utveckling och det enorma publikintresset framtvingar i Japan liksom överallt i världen allt våldigare arenor.

Men ännu lever japanerna på hoppet att få se all världens yppersta idrottsmän som sina gäster 1940. Det bleve nog en minnesvärd resa för den vita rasen, och de små japsen bleve nog inte goda att tas med på sin egen olympiska gata.

Säkerligen komma de inte att skämma ut sig i Berlin 1936 heller, vad den saken anbelangar.

De ha en position att försvara och förstärka. Hugh.



Sydsvenska truppen till årets SM i boxning, fotograferad av Aftonbladet på fredagsmorgonen — fr. v. synas Oskar Persson, Karlskrona, Sven Nyström, Kristianstad, Ake Håkansson, Malmö, Arvid Nordin, Karlskrona, Jörgen Råberg, Malmö (längst bak) samt ledaren Sture Persson.