

Spalten

och med förekomsten av ett mäktigt kommunistiskt parti i Sverige står faktiskt redan en rysk armé på svensk mark beredd att på första bästa order från Moskva skrida till aktion. Genom sitt bundförsvantskap med kommunismen uppgavs det socialdemokratiska partiet sitt krav på neutralitet i den rysk-engelska konflikten."

Rysk-engelska verkar litet förlägligt. Den engelska stormakten gör sig numera bättre i en konflikt med Island. Men högerungdom är rörlig. Den hann under en period hoppas på Tyskland, och nu hoppas den på USA. Endast den villkorliga patriotismen är sig lik. Och de perfida angreppen på ett arbetarstyrt Sverige.

För det förhåller sig väl ändå inte så att Moderata Samlingspartiet tar avstånd från högerextremismen i Demokratisk allians, Operation Sverige och allt vad de nyfascistiska ligorna kallar sig? Är det inte snarare skönt för ett högerhjärta av SvD:s och Gösta Bohmans sort att det finns någon som kan framföra de många höger tankar som det just nu är otaktiskt av partiledningen att öppet tänka? Då slipper man också allt besvär med ungdomen. Den får vara hur reaktionär den vill.

Vädjan från Neruda



Djupt oroad

POETEN och nobelpristagaren Pablo Neruda lever mest i tillbakadragenhet på Isla Negra, men nu anser han utvecklingen så hotfull att han åter stigit in i politiken. I ett uttalande nyligen vänder han sig till Chiles intellektuella och till alla vänner, "artister, skådespelare, intellektuella, skapare av Latinamerika, ni som bor i USA, Kanada, i de europeiska länderna, i Afrika, Asien — och alla övriga runt oceanerna" och ber dem komma till det chilenska folkets hjälp.

Det förbereds nämligen ett inbördeskrig, skriver han. Med stöd av både utländska och chilenska manipuleringar förs en kampanj i avsikt att påskynda en väpnad kamp. Bakom ligger samma krafter som till en del lyckades förlama ekonomin. ITT och CIA nämns vid namn.

"Jag ber er", skriver Neruda, "att vi må samarbeta för en plan i avsikt att avslöja varje uppviglar till ett inbördeskrig och för landets folk framhålla de fruktansvärda följder som en så fördärvbringande och antipatriotisk verksamhet kan föra till."

ömläsningen

Ön Levania ligger femtiotusen tyska mil upp i etern. Vägen härifrån och dit eller därifrån och till denna jord är sällan öppen. När den är öppen, är den lätt farbar för oss, men för människor är den svår och farofylld. Vi godtar ingen för denna färd, som är förslöjad, fet eller svag. Tvärtom väljer vi dem som ständigt ägnar sig åt ritt eller ofta seglar till Indien, och är vana vid att livnära sig på torskaffning, vitlök, torkad fisk och oaptitliga födoämnen. Vi uppskattar framför allt gamla förtorkade kvinnor som sedan späd ålder är vana vid att natttid rida på bockar eller kluvna kappar eller nötta kappar, och att färdas över väldiga sträckor på jorden.

Johannes Kepler: Somnium seu operis posthumum de astronomia sublunari (1634).

Karate är en sport med starka sado-masochistiska inslag där eleven måste utstå fysiska och psykiska förödmjukelser, skrev ANDERS GULLBERG i artikeln Karate — en anda av fascism" i Aftonbladet den 11/6. JOHNNY GRIMSTÄHL, ordförande i Svenska Karate Sällskapet, svarar här på angreppet.

KARATE ett sätt att leva

EN ARTIKEL om Karate i Aftonbladet 11/6 kom mig osökt att tänka på ett gammalt kinesiskt ordspråk som lyder: "Den som inte vet talar — den som vet talar inte".

Efter nära tio års daglig sysselsättning med Karate vill jag ännu inte påstå mig veta särskilt mycket om ämnet, varför alltså även jag är okunnig nog att göra min stämma hörd.

Artikelförfattaren låter påskina, att Karate är en fascistisk våldsmetod med inslag av sadism och masochism. Ingenting kunde vara felaktigare!

I själva verket utvecklades Karate på Ryokyuöarna till skydd för den förtryckta proletära befolkningen mot de maktbävandes övergrepp. I dag utövas Karate av andra skäl, av alla slags människor, oavsett ras, religion eller politisk åsikt.

Den sanne Karateutövarens fredliga och ödmjuka inställning exemplifieras i Dojo (träningslokalen) genom den hälsningsceremoni som föregår och avslutar varje träningspass samt bugning mot ens partner före och efter varje form av träning "man mot man".

Respekt för läromästaren

I DE FLESTA sporter måste utövaren underkast sig tränarens auktoritet — alla idrottsmän vet hur mycket lättare det är att under träning ge allt med en instruktör som driver på, än när man tränar på egen hand. Inom all Budo (som omfattar bl a Karate, Judo, Ju-jutsu, Aikido, Kendo) försöker man dessutom i varierande grad upprätthålla en del av de traditionella japanska träningsmetoderna. Dessa är i stor utsträckning präglade av Samurajernas Bushido-filosofi, i vilken bl a ingår respekt för läromästaren och en okuvlig vilja att undergå ytterst hård träning såväl fysiskt som psykiskt. Någon plats för ett halvhjärtat engagemang fanns här inte.

Något av denna anda försöker man uppnå i en Dojo (som träningslokalen benämnes). Detta totala engagemang i vad man företar sig, viljan att kämpa och inte ge upp för första bästa motgång (och den största motståndaren är det egna jaget, min egen bekvämlighet och inneboende lättja) kan anses vara synonymt med den form av viljestyrka som närmast låter sig beskrivas med den engelska benämningen "fighting spirit".

Fighting spirit har ingenting med fascism att göra, det är en fullkomligt opolitisk företeelse som naturligtvis kan förekomma hos alla slags människor (även hos fascisterna föreställer jag mig, eller varför inte hos kommunister — Kina av idag tycks vara besjälad av denna anda hos stora delar av befolkningen).

En opolitisk företeelse

DISCIPLINEN i en Dojo fyller inget självändamål utan ingår som en viktig del i elevens mentala träning. Den tar bl a sikte på att lära Karatekan (Karateutövaren) respekt och aktning för sina medmänniskor (alltså inte bara lärare och klubbkamrater) samt att aldrig missbruka sina kunskaper.

Dessutom har disciplinen en viktig praktisk funktion: när man under träning och tävling levererar hårda slag och sparkar (som endast ska markeras mot motståndarens vitala kroppsdelar) kan även den oinvigde förstå att detta måste ske under iakttagande av stränga regler och under disciplinerade former för att ej skador ska uppstå.

Kraven på omedelbar lydnad blir lättare att acceptera och förstå om



Artikelförfattaren Johnny Grimstahl gör "Tettsu".

man föreställer sig vad som kan hända om man felriktar en spark eller slag därför att man inte lyssnade på Senseis instruktioner!

FÖRHÅLLANDET Sensei — Gakusei (lärare — elev) präglas av en ömsesidig respekt och har inga sado-masochistiska inslag. Idrottsutövare är nog väldigt sällan sadister lika lite som den självplågande idrottsmannen drivs att träna hårt av masochistiska böjelser.

Över huvud taget förefaller det som om artikelförfattaren hemfallit åt en begreppsförvirring och terminologiförvanskning av det allvarigare slaget. Inlägget i AB är inte bara ett slag under bättet mot en klubb i Stockholm (vilken fö artikelförfattaren aldrig tillhörde) dess instruktörer och elever, utan mot Karateklubbarna i hela landet, vars ledare arbetar hårt för att etablera Karate i Sverige.

Det är också ett hän mot den svenska idrottsrörelsen i dess helhet, när utövare av en till RF ansluten idrott blir beskyllna för fascism, sadism, masochism m m.

Karate är inte heller någon "dyr terapi" i den klubb där artikelförfattaren gjorde sin sejour är terminavgifterna inte högre än fyrtiofem kronor.

JOHNNY GRIMSTÄHL

Ordf. Svenska Karate Sällskapet, Chefsinstr. Stockholms Karate Kai, Styrelseledamot Svenska Budo Förbundets Karatesektion.

Perutz
filmen som tål ett felsteg

Ett festligt motiv försvinner ofta snabbt. Det är lätt att man i hastigheten slarvar med kamerainställningen. Men det gör ingenting — om du använder Perutz-filmen med slarvmarginal.

Perutz färgfilm finns för färgkort, diabilder och super 8.

Massor av läsning i Saxons:

Läkaren gav Helen chockbeskedet:



"Du är gravid trots aborten!"

Om en månad ska hon föda barnet som hon inte ville ha!

Visst kan man bli rik i Sverige: Claes-Göran var arbetslös för fem år sedan — nu är han mångmiljonär!



Nu när Ronny blivit frälst vågar han avslöja sanningen:



"Jag dödade min bästa vän med en morfinspruta!"

För några år sen var Ronny Augustinsson farlig förbrytare. Stal, sprängde kassaskåp, knarkade. Satt oftast i fängelse. Så mötte han frälsningen.

Yvonne kämpar för att ge barnen ett bättre skydd i trafiken:



Först när hennes egen dotter blivit ihjälkörd kom varningsskylden upp!

Saxons lär er hur ni får semesterresan för halva priset!

Knepen att komma billigt till Mallorca, Rimini etc.

Saxons serie om de ouppklarade kvinnomorden fortsätter:

Efter två år har polisen ännu inga spår efter Anettes mördare!



Den här hunden är psykiskt skadad efter att ha varit försöksdjur:



Vem vill hjälpa stackars Lady att bli lycklig och harmonisk igen?

Drottning Kristina kunde välja vem hon ville. Ändå gifte hon sig aldrig:



"Bara en gång var jag svindlande nära att älska med en man!"



Möt Anna Sundqvist i serien "Alla har vi varit små":

Hon föddes så tidigt att det var ett under att hon överlevde!

Som vanligt en hel sida Cederhökare:

Till exempel:

- Jaså, Pettersson ska skilja sig?
- Ja, dom fick skilsmässa för att dom inte pratat med varandra mer än tre gånger under hela äktenskapet. Frun fick vårdnaden om alla tre barnen.



Saxons

VECKOTIDNING • FÖR HEM OCH FAMILJ