

Söker en vän, manlig eller kvinnlig, att brevväxla med, träffa någon gång. Om vi kände att vi kunde resa ut varandra kanske vi kunde resa ut någonstans tillsammans, ibland till mitt fritidsparadis, som kan besökas året om.

Jag, nyss ensambliven kvinna, 58 år, med utflugna barn, bor på större ort ca 8 mil från Stockholm. Intressen: sång, musik, politik, det mesta som rör sig i tiden - och medmänsklighet. Rök- och spritfri. Tror jag kan beteckna mig som gladlynt, gillar människor som vill leva livet värdigt, men ej tråkigt. Om du tror att du är intresserad, skriv till

Hoppas på gemenskap

Vi drunknar i brev

från hela landet — kön av väntande brevskrivare har blivit alldeles för lång och vi har inga praktiska möjligheter att ta emot flera kontaktsökande till "Någon att tycka om".

Vi fortsätter att publicera brev varje söndag, men måste tyvärr be er som skickat in brev att inte förlora tålamodet: kanske just ert brev kommit med och ni får chansen till nya kontakter med nya

människor. Vi lovar att åter öppna spalterna så fort det går.

Du som läser "Någon att tycka om" — om du vill svara på något av breven på den här sidan, skriv till oss, så förmedlar vi svarsbrevet snarast möjligt. Alla brev behandlas konfidentiellt. Glöm inte att skriva signatur utanpå ditt svarsbrev. Så här är adressen:

Någon att tycka om
Aftonbladet
109 35 Stockholm

Någon att tycka om

Har du tid att tycka och tänka?

Jag är en kvinna i 50-årsåldern med eget hem och ordnad ekonomi. Jag är 160 cm, liten och nätt, brunhårig, blåögd och med trevligt utseende.

Jag är intresserad av det mesta, i synnerhet dans, långpromenader och sällskapslivet i allmänhet. Vad jag söker är en man som liksom jag vill vara två för att leva helt. Det känns tomt att inte ha någon att dela sin tillvaro och sina tankar med. Jag vet att man inte behöver vara ensam, men man kan känna sig ensam.

Jag söker en själsfrände, någon att prata med, äta med, ha mysigt med och spendera semestern med. Med andra ord en man som liksom jag inte "rusar" genom livet, utan har tid och tycker det är skönt att bli omtyckt, att tycka om och att överhuvudtaget tycka.

Jag är själv en känslig varelse, mjuk och hängiven, om och provad av livet. Jag tror på det vackra och är öppen och mottaglig för intryck. Jag längtar och ser förväntansfullt fram mot att få möta min "tvilling-själ".

Själnas sympati

Humor finns och även lite romantik

Jag som skriver dessa rader är en helt vanlig, enkel, snart 30-årig smålänning från Växjö-trakten. Till utseendet är jag ljus och en bit över 180 cm lång, om nu utseendet spelar någon roll.

Finns du som uppskattar ärlighet och uppriktighet, gör då ett försök, det lönar sig.

Mina intressen är bla djur och natur, har själv en hund, musik, från klassiskt till en del pop, mysiga hemmakvällar med en god matbit m.m., är dock ej road av dans och uteliv. Humor saknar jag inte och är även en smula romantisk. Politiskt sett så är jag "sosse".

Hoppas att någon trevlig hjärtevän vill svara till
Husse och jag

För mig är det viktigt: var mänsklig

Jag är en kille på 18 år, som bor någonstans i Mellansverige. Jag spelar och sjunger och visst lär man känna många människor genom musiken. Men inte någon, som man kan prata med. Därför vill jag ha en vän som liksom jag känner sig nertrampad och uttråkad.

Du tjejl, mellan 17 och 25 år, som gillar det mesta som gör livet roligt, skriv till mig. Du får gärna vara utländska, det spelar ingen roll hur du ser ut. Huvudsaken är att du är mänsklig.

Han med gitarren

Du ska ha massor med "ha ha ha"

Du där, ja just du. Ta och läst det här innan du går vidare i blaskan. Jag vill ha en brevvän, en brevvän ja, men se och häpna vilka krav jag har på dej. Först det största kravet. Du ska bo i Västerbottens eller Norrbottens län. Du ska vara tjejl, åldern ska vara 13 1/2—14 1/2 år. Du ska tycka om pop, djur och natur ska du också tycka om. Ett inte så väldigt litet krav är att du bör vara ensam. Ha ha ha ska du också ha. För dig som är trögfattad menar jag alltså humor.

Vem är då jag som har skrivit dom här oförskämda raderna här ovan? Jo, en som har upplevt 15 stycken oktobrar, en som tycker om pop, djur och natur, och som tycker om att läsa en deckare ibland. Att se på idrott är också ett stort intresse. Till sist kan jag väl säga att jag är rätt så ensam. Nå, vad sitter du där för? Sätt igång och skriv, jag väntar.

Vem annars?

Jag vill dela fritiden med nya vänner

Hej, stockholmare! Jag är en tjejl på 20 år, som bott här i stan ett halvår. Söker nu tjejer och killar att dela fritiden med.

Visserligen har jag kamerater, men jag arbetar med dem så gott som dagligen och det blir lite tråkigt att ha samma vänner omkring sig vardag som helgdag, vecka ut och vecka in.

Jag tycker om det mesta: barn, musik (ej dans), god mat, en bra film, deckare, naturen med långa promenader. Havet.

Väntar redan på er, för någon måste ju vara ungefär likasinnad som jag!

Hoppas vi syns

PS Du är inte äldre än vad du känner dig. DS

Det gör inget om du också är lite blyg

Jag söker en vän för eventuell gemensam framtid. Är en kille på 30 år, 176 cm lång, smärt, cendré hårfärg, är nykterist och icke rökare. Har diverse intressen. Om du tycker om musik, litteratur, sköna hemmakvällar, någon gång teater, så har vi mycket gemensamt.

Det känns så tomt och ensamt för mig — nu efter inhämtande av mycket mod har dessa rader satts in. Vill komma i kontakt med en flicka i lämplig ålder och intressen, som är ärlig, varm och kärleksfull. Skulle du vara lite blyg av dig, så gör det inget, det är även mitt problem. Om du skulle bo i Östersundstrakten, då blir allt toppen (åtminstone för mig).

En vän för livet

Saknar nån som ger mig lite omtanke

Jag är en fränksild tvåbarnsmor på 37 år, som börjar tro att jag ska förlora ensam. Mina barn saknar någon som kan hjälpa till när saker går sönder, själv saknar jag någon som kan ge lite trygghet och omtanke. Vi har ingen bil utan blir bara hemma utan att komma ut och koppla av med en skön skogspromenad. Visst finns skogen i närheten av vårt hem, men ibland vill man ha någon vuxen med som sällskap.

Själv arbetar jag om dagarna, så vardagarna går väl an, men helgerna är långa, särskilt när barnen vill träffa sin pappa ibland, då sitter jag ensam och deppar. Jag dansar inte och gå på en film ensam är inget kul. Jag försöker skapa ett mysigt hem. Är det ett bra TV-program tar jag en kopp kaffe och slår mig ner en stund. Är intresserad av att titta på sport.

Du får bo var som helst, men bor du i Sörmland vore det fint. Så bör du vara barnkär, får gärna ha egna barn. Är du snäll, lite kelen ibland och äger ett gott humör, då hoppas jag du svarar, jag skulle bli jätteglad.

Ensam och övergiven

Är nyfiken på mycket här i livet

Jag är också en av de många som säkert vill ha kontakt, men ej vågar ta det avgörande steget, dvs svara på ett brev. Samtidigt kan jag inte låta bli att försöka få den kontakt jag så gärna vill, men icke vågar. Dels p.g.a att min storlek gör mig till en tilldragande man, men likafullt fullt arbetsför och med en livsyn som jag hoppas kunna dela med någon.

Är vad man skulle kunna kalla för en Medelsvensson från arbetarklassen, är nyfiken på mycket i livet. Tyvärr ej dansant, men samlar skivor och lyssnar, ej rökare, dricker när jag tycker det hör stunden till. Alder 46. Utan att bortförklara min ålder vet jag icke hur gammal du ska vara, för jag har tidigare i möten inte funnit någon gräns för en brevvän.

Vem vet, genom brevväxling kanske vi kan utbyta de tankar som vi säkert funderat på utan att ställa krav. Undertecknad bor vid kuststad, där en vacker skärgård icke kan beskrivas utan måste upplevas. Obs, jag tillhör den minoritet som ej har bil, endast körkort på MC, men en för mig värdefull liten öppen båt att uppleva skärgården med.

Liten men naggande god

Jag är glad av naturen, men ensam

Jag är ensam mor, skild sedan sex år tillbaka. Visst går det att leva ensam, det är ju bevisat, men inte det samma som att leva två.

Jag är 36 år, lite mullig, men gladlynt av mig, tycker om att skratta åt besvärigheterna som dyker upp. Låter det tokigt? Kanske har du provat det någon gång?

Hemmet och familjen är det bästa på jorden. När ungarna sover och man sitter ensam igen med sina egna funderingar, så tycker man att hur glad man än är av naturen så blir plikten evighetslång. Jag skulle vilja ha en vän, en kompis att prata, nojsa och ha kul tillsammans med.

Bio, långa promenader, en god bok, musik, kanske när andan faller på dans. Djur och ungarna har en speciell plats i mitt hjärta. Du ensamma far eller annan ensam man, ta och plita ner några rader till mig, det spelar ingen roll var du bor, men helst från Mellansverige. För att få en chans att träffas.

Ensam—tvåsam

Har du också tröttnat på diskoteken?

Finns det någon flicka i 19—25-årsåldern, som liksom jag — en kille på 24 år — tröttnat på diskotek och dansställen? Där man oftast träffar ytliga kläd-snobbar, vilka inte har något annat att prata om än mode och senaste innes-tället.

Ibland blir jag både förvånad och rädd av tanken att det finns så många ungdomar med ett så enformigt intresse. Har du tröttnat på detta liv eller dessbättre aldrig varit intresserad av mode och dans, då hoppas jag du har något av mina intressen.

Jag är intresserad av natur, konst och musik, ja, mer klassisk än popmusik, är också intresserad av en mysig hemmakväll, där man kan sitta och diskutera, även politik, med något hemlagat att äta till.

Du är välkommen på middag, men skriv först.

Söker riktig kärlek

Inte uppfyller jag vecko-press-idealet

Jag är en 20-årig och lite deppig kille, som inte uppfyller de ideal som vecko-press indoktrinerar oss med. Jag försöker göra mig fri från falska ideal och gamla fördomar, så för mig får du se ut som du gör.

Du får gärna vara ensam. Det är även jag, fast jag har många vänner. Vi kanske kan bryta ensamheten tillsammans? Det är därför jag skriver.

Att kämpa för ett mänskligare samhälle, där alla är bröder och systrar på jämlika villkor känns ibland för mig som att sparka på en betongvägg. Ändå vill jag helst av allt göra det.

Om du är en tjejl av samma generation, är ärlig och vill öppna dina tankar, men inte för teoretisk, så vill jag att du skriver. Tycker du om en stilla hemmakväll med tända ljus, kanske lite vin och musik? Det gör jag.

Chansning

Gillar du exotisk mat och karate?

Var finns det en liten (inte alltför liten) småmullig, fram- och baktung, söt, rar, egoistisk, varm tjejl i 18—35-årsåldern med intressen utöver det vanliga? Tekendo, karate, exotisk mat och även snygga kläder.

Jag som söker dig är en lång, slank, välväxt, mycket snäll (för snäll ibland), öm, ärlig, romantisk, mjuktuff, barnkär, trogen, ensam, fördomsfri 27-årig grabb med fördelaktigt utseende, massor av humor och god ekonomi. Eftersom jag är ensam (trots massor av vänner) så hoppas jag att du förbarmar dig över en helschysst kis från södra Norrland.

Det är rätt trist att gå ut och roa sig med någon, som sedan försvinner ur ens liv. När man dessutom börjar bli "gammal", så känns det ännu tristare att komma hem till ett tomt rum utan liv. Jag tror inte att du behöver ångra dig vid ett eventuellt svar. Gärna ensam mor.

Framtid tillsammans

Alla har vi något att ge varandra

Jag är i stort behov av gemenskap, så det här kan ses som ett nödrop. Överallt måste det finnas människor, som är ensamma. Som vill prata med någon som lyssnar och som själva lyssnar på andra. Snälla ni skriv till mej! En helt vanlig tjejl, som snart är 18, bosatt i Motala. Jag ser ut som folk i allmänhet och gillar det mesta. Går helst i jeans och tröja och är varken alkohol- eller rökfri.

Den som känner sej träffad skriver ett brev i dag, eller hur? Kön eller ålder kvittar. Likaså nationalitet eller om du är intern. Alla har vi något att ge varandra. Du får bo var som helst. Men kul är om du bor omkring Motala, för då kan vi ju träffas och ge varandra gemenskap.

Snälla någon, skriv nu. Det är det inre i människan jag ser på. Jag lovar svara på alla brev jag får. Vi måste ge tid åt varandra.

Gemenskap till alla

Hemlagad mat tycker jag mycket om

Bättre begagnad mas, årsmodell -36, söker en flicka att tycka om. Jag är 180 cm, mörk med bruna ögon och skägg. Röker inte och är mycket måttlig med sprit. Arbetar i Stockholm och är bosatt här.

Jag tycker mycket om hemlagad mat, gärna med extra kryddor, som sätter lite mer piff på maten. Med lite vin och levande ljus, så blir allting mera mysigt.

Ibland går jag ut på bio eller dans och någon gång teater. Men mysiga hemmakvällar är ibland skönare.

Jag hoppas att du svarar. Aldern spelar ingen större roll, när man tycker om varandra. Om du har barn så gör det inget, jag tycker om barn. Hoppas att vi ses snart.

Får jag krama dig?

Söker riktig kärlek