

# Per Flood

Föd:1953



Per hade en japanska som arbetskollega på SAS och när han framförde idén om att börja träna karate satte hon sig på tvären. Karate är för bönder, du ska träna kendo sa hon. Sagt och gjort, Per letade upp en kendoklubb och det blev Budokwai som höll till ute i Vällingbyhallen. Året var 1979 och på Budokwai hade man just infört sin egenutvecklade form av kenjutsu. Per tränade där både kenjustu och traditionell kendo.



*Figur 1 - Deltagare i Knutsen lägret 1980 i Vällingby; Per Flood 3a fr h sittande i främre ledet (Kendo-Nytt)*

1981 tog han chansen att vara med på det internationella kendoläget i Kitamoto. Efter avslutat läger hade han tagit både 1a Dan i kendo och iaido. Efter läget tog bland annat Kumanda-sensei hand om Per och han fick träna i dennes dojo. Dock var det lite hysch-hysch om den efter som poliserna som tränade där tillhörde kravallpolisen. Innan träningen fick Per möta ett högt polisbefäl som bad

honom skriva på ett papper. "Vad är detta?" frågade Per Kumanda-sensei. Denne svarade: "Det bara ett intyg att om det blir demonstration så tar vi inget ansvar för dig". Här fick han också uppleva lite av poliskendolärarens vardag. Efter morgonens asageiko frågade Per: "Vad gör vi nu?". "Vi går och sover" svarade Kumanda-sensei.

Väl hemkommen från Japan och lite trött på pendlandet till Vällingby från Väsby tog Per initiativ till att starta Väsby Kendoklubb. Han kände också att det skulle hjälpa till att sprida kendon och med lite hjälp från vännerna i Budokwai fick han i gång klubben. Under Pers tid i klubben etablerades så småningom ett årligt läger vid påsken som samlade många av landets kendoutövare samt tävlingen Egg Cupen.



Figur 2 - "Vart tog han vägen?" var rubriken på denna bild från Kendo-SM 1979 i Kendo-Nytt; Per Flood till höger. (Kendo-Nytt)

I tävling var Pers bästa placering ett andra pris i lag för Kendoligan 1979–80. Individuellt bästa placering blev en andra plats i Budokwais klubbmästerskap 1980. Per deltog också vid några landslagsläger under Johan Appelbergs ledning.

Under EM 1984 i Bryssel hade Per varit medföljande supporter men vid VM1985 var Per team manager. Väl där passade han också på att delta i goodwillmatcherna. I London året efter var Per ånyo team manager vid EM. Han klarade där sin 2a dan gradering. Till EM87 i Malmö var Per ansvarig för transporter hotellbokningar och transporter. En oväntad sak som hände där var vid prisutdelningen. Kjell Lindberg som varit speaker hela tävlingen gav helt plötsligt Per mikrofonen och sa: "Du kan ju engelska så du kan få kommentera." En helt ställd Per fick nervöst hanka sig fram i något han inte alls varit förberedd på.

1987 fick Per jobb i England och flyttade med familjen dit. Under tiden där blev kendosträningen i Watford klubben ganska sporadisk.



Figur 3 - Kendoläger i Malmö, Per Flood till vänster och Hirkawa-sensei till höger (PF)

2002 återkom Per till Sverige och Huskvarna. Den lilla kendoklubb som fanns där tog han sig an och han upplevde att det under hans tid fanns många utövare och gott utbyte med bland annat klubbarna i Växjö och Malmö. Även här var han med och etablerade en tävling med namnet June Cupen. Ett år anordnas en tävling för kendokas över 50 år och vid det tillfället lyckades Per knipa en bronsmedalj. En av de sista händelserna för Per i klubben var deltagandet i Svenska Budoförbundets 50 års jubileum och anslutande SM tävlingar.



Figur 4 Per Flood (till vänster) med sitt 3e dan diplom 2009, Mattias Jonestad till höger). (PF)

2010 flyttade Per till Japan och Tokyo. Här tränade han under Kurihara-senseis ledning men även i lokala dojos. Men tiden i Tokyo blev kort och Per flyttade till Shizuoka. Jobbet där som engelsklärare var oftast förlagt till kvällarna och möjligheterna till kendosträning blev praktiskt taget omöjliga. Per funderade då på att ta upp kyudo och en av hans elever visade sig han en far som mycket väl kunde ta emot Per som elev. Sen dess har Per tränat kyudo oft dagligen och han har nu 4 Dan i kyudo.



*Figur 5 - Per Flood (tvåa fr v sittande) hos Kurihara-sensei (sittande i mitten) i Nagano (PF)*

Kendorustningen har han kvar och den hänger i förrådet.

Hans bästa kendoögonblick är då han för första gången tränar i en polisdojo. Golvet är kallt och all där vill slå ihjäl honom. "Itakunai" (det gör inte ont) sa dom.

Hans sämsta ögonblick är under VM i Paris då han upptäcker att han glömt lunchkupongerna på hotellrummet och tvingas ta en taxi för att hinna hämta dom.

Bästa manliga kendoka är under 1900-talet Leif Hurtig och Leif Svensson jr för deras stil och förstås hans svenske tränare Hans Lundberg. På 2000 talet pekar ha ut Björn Gustavsson.

Bästa kvinnliga under 1900-talet är svår då det inte fanns nästan mer än en nämligen Gunilla Hansson, mer hjärta än teknik. På 2000 talet är det Micaela Ahlstrom.

Som bästa riksinstruktör håller han Kumanda- sensei, för sin positivitet, och Kurihara-sensei, för sin stil.