

Göteborgsidrott Göteborgsidrott Göteborgsidrott Göteborgsidrott Göteborgsidrott Göteborgsidrott Göteborgsidrott Göteborgsidrott Göteborgsidrott Göteborgsidrott

Centro Español nåpassat topplag

Centro Español spelar fotboll i div VIII C Göteborg. De hör till topplagen i serien.
Andra lag i serien vill ha bort Centro Español. Därför skrev de andra lagen till Göteborgs fotbollförbund. Förbundet har sedan bevakat ett par matcher och inget uppseendeväckande har inträffat.
Vad är det som händer i Göteborgssåten?

I skrivelsen till förbundet påtalades ojustheter under och efter matcherna, kontentan i brevet var att Centro Español skulle bort från div VIII C.
Ett möte kom till stånd, till vilket Centro Español inte var kallade. De krävde däremot själva att få komma och försöka förklara.
Följden av brevet och mötet blev att förbundet beslöt bevakna några matcher.
Under dessa två matcher hände inget onormalt.
Däremot står det helt klart att något hänt under vårens serie-

spel. Skrivelsen berättar om ojustheter på och utanför planen. Sådant skall naturligtvis beivras.
Det är därför matcherna leds av domare. De gula och de röda korten reglerar varningar och utvisningar. Domarrapporten ligger sedan till grund för förbundets agerande.
En skrivelse där klubbar försöker få en annan förening utesluten från spel är en ovanlig och felaktig väg att gå.
Fotboll är sannerligen ingen lek — inte ens på den här nivån.
BOLENNART LARSSON

Solen styr starten

En rad klubbar har hört av sig till G-P. Alla har samma problem. De tvungas ställa in matcher på grund av att semestertiderna inte är över. Fotbollsspelet börjar enligt många en vecka för tidigt i Göteborg.
Förklaringen är enkel — solen har egenheten att gå ned...

Att spela inte hinner hem från semesterorterna innan fotbollen startar höstspelet i Göteborg är ett gammalt och välkänt faktum.
Varje höst kommer samma reaktioner. Seriespelet börjar en vecka för tidigt — minst.
—Vi har förståelse för klubbarna, säger Bengt Johansson på Göteborgs Fotbollförbund. Det enda vi kan göra är att ställa upp och hjälpa klubbarna med att flytta matcher.
Vad Bengt menar är inskickandet av matchhandling. Och faktum är att så många matchändringar som just i dagarna kommer inte in under resten av säsongen (vi får kopior på G-P).
—Problemet är klubbarna som ändrar matchtiderna bakom ryggen på oss, säger Bengt Johansson.
Att höstspelet börjar så här tidigt (runt 6 augusti) har en enkel förklaring.
En timme bort

Det gäller att klara av så många omgångar som möjligt före den 24 september då sommarmartid försvinner. Då försvinner samtidigt en hel värdefull timma och solen går ned redan 17.58.

Problemet är att de sena kvällsmatcherna inte kan spelas efter detta datum. Planer med elljus finns inte i tillräckligt antal.
En veckas senare start innebär också att helgspelet under senhösten skulle öka dramatiskt, vilket innebär ökad belastning på spelarna.
På domarsidan skulle det heller inte fungera med en sådan anstanning under en rad helger.

—Då är enda chansen att vi ställer upp och hjälper till med ändrade matchdagar för de klubbar som har problem.
BOLENNART LARSSON

UPPRÖRANDE TRÖJBYTE

Förbundets övervakning av Centro Español föranledde G-P att också bevakade laget. Vid våra två besök hände inget heller. Men i andra matchen (i torsdags) var det upprörda känslor och högljudna diskussioner.
Ett regelbrott låg bakom — Centro Español spelare hade helt rätt.

så länge att han kom in i samtalet.
En spelare från Menisken bröt däremot in och tyckte att centrospelarna var dåliga förlorare som tjuvade.
—Skall vi gå bakom buskarna och göra upp, blev svaret.
Säkert inte allvarligt menat med tanke på den lille centrospelaren och den store kraftige killen från Menisken.

Samma sak när linjedomaren sprang in på planen under matchen för att "snacka" med domaren.
Men något uppseendeväckande som förklarar skrivelsen till förbundet hände faktiskt inte.
Det gavs och togs friskt från båda håll.
De har väl sett observatörerna och lugnat ner sig, tänkte säkert någon. Naturligtvis känner de igen förbundets representanter.
Men att G-P fanns på plats vid Karl Johans Torg såg de också.
—Bra att någon kan bekräfta det som hände, sade en spelare.
BOLENNART LARSSON

Att känslorna svallade var inte så konstigt. Centro Español förlorade med 2-4 mot Menisken, bland annat på en straff inlagen under slutminuterna under jakten på en kvittering.
Straffen var emellertid helt rätt utdömd och diskussionen gällde något helt annat. En regelvidrighet.
Fel tröjbytte

—Visst var det fel, sade Lasse Björk senare. Jag tar på mig ansvaret. Det var jag som gav tillåtelse till tröjbytet när de frågade. Allt för att vi skulle kunna skilja på spelarna om vi gjorde så.

Normalt brukar det syndande laget få en tillrättvisning och en upmaning att sköta det här på rätt sätt i fortsättningen, säger Bengt Johansson på Göteborgs Fotbollförbund.
Det kan också tilläggas att just Centro Español själva råkar för samma försumelse. Därför var de helt säkra på sin rätt vid detta tillfälle.



—Hör nu domaren, så här skall det väl vara... Centro Español's målvakt hade beska samningar att säga i pausen. Men domaren Lasse Björk rubbar man inte så lätt.
Bild: THORE LAYKAUFF

Under den andra halvleken blev en spelare i Menisken skadad och utbytt. Menisken hade inte tillräckligt med tröjor med sig och den utbytta spelaren lämnade över sin till inhopparen.
Detta är fel enligt regelboken. En petitess måhända och inget som föranleder omspelt. Något omspelt var de inte ute efter i Centro Español, bara att domaren Lasse Björk skulle vara medveten om och erkänna regelbrottet.
Lasse Björk är en lugn kille och lyssnade till argumenten men fick aldrig chansen att förklara sin inställning. Det blev inte tyty

Känslorna var stundtals upprörda. Det var de uttals under matchen också.
Men Lasse Björk är en samsad domare och han brydde sig inte så mycket om allt snackande och alla protester.
—Inget att bry sig om, sade Björk. Det är deras temperament som ställer till det.
Sparsam med kort
Lasse Björk var sparsam med sina gula kort. Han gav Centro tre stycken vilket är underkänt. Protesterna (de ständiga) mot domsluten börde get flera.

Fotnot: Förseelser av det slag som inträffade i matchen mellan Menisken och Centro Español bedöms som lindriga.
— Normalt brukar det syndande laget få en tillrättvisning och en upmaning att sköta det här på rätt sätt i fortsättningen, säger Bengt Johansson på Göteborgs Fotbollförbund.
Det kan också tilläggas att just Centro Español själva råkar för samma försumelse. Därför var de helt säkra på sin rätt vid detta tillfälle.

Tabeller for various football divisions (DIV VII, VIII, IX, X) showing team names and scores.

Tabeller for various football divisions (DIV VII, VIII, IX, X) showing team names and scores.

Tabeller for various football divisions (DIV VI, VII, VIII, IX, X) showing team names and scores.

Dagens sport and Klubbsekretärer sections with contact information and event listings.

Kulturfrågan!

Testa ditt kulturrella kunnande inför Bok- och Biblioteksmässan, som pågår mellan den 10 och 21/8 på Svenska Mässan i Göteborg.

16. I Göteborg ligger den viktiga Konstindustriskolan. Vad hette den för 40 år sedan?

17. Vem har skrivit den barnsliga sång som börjar: *Välkommen åter snälla sol, som jagat nordavinden; nu har du sovit sen i kind och vaknar röd om kinden.*

18. Stora Teatern i Göteborg har inte fått något nytt hus och får möjligen inget heller. När invigdes dess nuvarande byggnad?

19. Svenskan har i år fått ett nytt, rentav svenskt, ord: trädkrämare. En av dessa trädkrämare har skrivit boken och trädet svarade. Vad heter författaren?

20. På bokmässan presenteras nya böcker, somliga så nya att de inte har kommit ut ännu. För den skull skall vi inte glömma att det kom ut litteratur förra året och åren dessförrän. En sådan bok är Bo Carpelans Axel som fick Litteraturfrämjandets stora romanpris. En stor konstituterad spelar i Axel en stor roll. Vem?

Det här var sista omgången frågor. Glöm inte att vi måste ha dina svar senast måndag 15/8. Rätta svaren publiceras i G-P den 18/8. Du finner dem också i vår monter D 4404 på Bok & Bibliotek. Där träffar du G-P:s kulturredaktion. Kom och berätta vad som är angelägna kulturfrågor för dig. Välkommen.

16 19

17 20

18

Namn:

Adress:

Postadress:

Tel.

Märk kuvertet "Kulturfrågan" och skicka in till: Göteborgs-Posten, Marknadsavdelningen, 405 02 GÖTEBORG.

Göteborgs-Posten