

Malmö den 12 feb. 1975

Robert von Sandor
Lidingö.

Den specificerade räkning som du skickade till Etsuko, har gjort oss något förbryllade. Det är för att undanröja missförstånd, som jag skriver till dig. Räkningen är på 120 kronor för extra träning skriver du.

1. Varför skall vi betala en kostnad, som enligt vårt förmenande Svenska Budoförbundet skall stå för. Är inte Herr Kumada avlönad av Svenska Budoförbundet, från och med den tid då han anlände till Sverige?
2. Gynnar inte ett system som du nu praktiserar med betalningsskyldighet för extra träning, stora och redan etablerade klubbar som är centralt placerade i landet. Våra möjligheter att liksom Stockholmsklubbarna ta del av rikstränarens instruktioner, är ju som du vet avsevärt mindre. Detta trots att vi liksom dessa bidrager till att Svenska Budoförbundet, får möjlighet att få hit en sådan tränare som Kumada.
3. Som du vet så kostar det en del extra, att ha rikstränaren hos sig. Vi kan inte som klubbarna i Stockholm samarbeta och dela kostnaderna. Vi måste stå för hela kostnaden själva, för Malmö Kendo klubb uppgick kostnaden i samband med Herr Kumadas besök till 300 kronor. Vilken betalar dessa?

MALMÖ KENDO KLUBB
Närkestatan 3B
214 30 MALMÖ
Telefon 040/888 08

Då vi nu hoppas att missförståndet kommer att klaras ut, så hemställer vi härmed att Herr Kumada skall beredas möjlighet att besöka Malmö ytterligare två gånger under sin vistelse här i Sverige. Då skall resan Stockholm—Malmö tur och retur betalas av Svenska Budoförbundet, medan vi givetvis står för samtliga kostnader för Herr Kumadas vistelse här i Malmö.

Vi vill redan nu att du skall reservera en vecka i april och en vecka i maj, för Herr Kumadas besök här i Malmö.

Med vänliga hälsningar

Hell Kuroishi