

Lars Vargö

Född: 1947



Lars intresse för Japan började på 1960-talet då intresset för Asien, meditation, zenbuddism etc., var stort i de yngre generationerna. Han fick först kontakt med budo genom att träna judo i Uppsala, Stockholm och Linköping. Ett par bekanta flyttade till Tokyo och Lars kom på ett sex månader långt besök i januari 1972. På resan runt i Japan tränade han aikido i ett tempel i Kyoto. Vid ett besök på Shikoku i staden Kochi, nära slottet, fick han plötsligt höra skrik och vrål från en kendosträning. Lars tyckte det såg intressant ut och frågade en av utövarna om han kunde få träna med dem. När denne efter att ha rådfrågat tränaren gav svaret 'Nej' det fick han inte blev Lars lite förbannad och tänkte att kendo det måste han prova på.

Innan resan till Japan hade Lars sökt ett stipendium och väl hemkommen fick han besked att han fått stipendiet. Detta gav honom möjlighet att återigen resa till Japan och studera vid universitet i Kyoto i oktober 1972. På plats började Lars först träna judo men ganska kort därpå drog han slutsatsen att han med sina långa ben inte var skapt för judo för i så fall skulle man vara kort med fyrkantig fysiologi. Då fick det bli kendo i stället. En träning som han gillade och trivdes mycket bättre med inkluderat det goda kamratskapet. Tyvärr lyckades han skada vänster foten strax innan det var dags för graderingen något som grämde honom mycket. I stället för kendo tog han då upp aikidon.

Väl hemkommen togs han emot med stora förväntningar enligt vad man kan läsa i ett septemhernummer av Kendo-Nytt 1973. Robert von Sandor kontaktade honom även för att vara reserv i laget som skulle delta i en landskamp med Tyskland (Väst) i Berlin på hösten. Men Lars tackade nej och försvann därmed bort från den svenska kendovärlden.

Lars har sedan haft en lång diplomatisk karriär över hela världen med fyra posteringar till Japan. 1993 - 1998 var han i Tokyo och tog då chansen adressera den förargliga graderingsmissen. Ett erbjudande om kendosträning dök upp och Lars nappade. Han tränade tidiga morgnar på Roppongis polisstation med övriga poliser. En träning som han minns som mycket fysisk med bland annat övningar där man bar varandra på ryggen runt dojon springande. Men träningen gav resultat och han klarade sin shodan.

Under den perioden var Lars också med om att starta en kendoklubb på den svenska ambassaden. Genom en sekreterare fick de kontakt med en lokal 5 Danare som kunde agera tränare. Denne hade tidigare varit aktiv i kretsen kring den högerextremistiske författaren Mishima men trots ihärdiga

försök fick man inte fram någon närmare information om dennes liv och leverne. Bland andra som tränade i klubben fanns Gustav Strandell.

När Lars fyllde 50 år 1997 fick han en kurs i kyudo i 50 års present vid Shi Sei Kan i Mejiparken. Han tränade flitigt tvregånger i veckan. Vid sin sista postering i Tokyo som ambassadör 2011 fortsatte han att träna kyudo. Lars är graderad till 3 Dan i kyudo.

Sitt bästa budoögonblick var stämningen i dojo en vinterdag. Lars hade just skjutit sina pilar och fem nya klev fram för att skjuta sina samtidigt som tung snö föll över banan.

Sitt sämsta budoögonblick var skadan i foten som gjorde att han missade graderingen.

Nedtecknat av Hans Lundberg