

Cristoffer Halla

Född: 1972



Det var Cristoffers kompis, i parallellklassen, Ren Watanabe som fick honom att börja med kendo 1988. Egentligen började han samtidigt med både taekwondo och kendo men efter 6 månader kände han att han måste välja någon av sporterna. Det blev kendon som han tyckte var roligare. Hans första lärare i Vällingby Kendoklubb var Sven Keski-Seppälä. Hans första tävling var Stockholm Kendo Open i maj 1989 där han tilldelades ett fighting spirit pris. I sitt första SM tog han sig ur poolen men sen blev det stopp mot Jens Nilsson. Det året avslutade Cristoffer med Kan Geiko i Berlin som blev en speciell upplevelse med Berlinmurens nedmontering, betongsouvenirer och betonghårda tyska kendokas.



Figur 1 - På väg till Berlin 1989; fr v Ren Watanabe, Paul Strehlenert, Peter Strehlenert, Sven Keski-Seppälä, Cristoffer Halla

Cristoffer minns bäst sin första japanske tränare Muraoka-sensei som han fick ett kanji-tecken på papper som betydde hoppet. Muraoka brukade skoja om sina egna barn att de var så många i stället för namnen sa han Ichiban, Niban och Sanban etc.



Figur 2 – Inramad kanji "kibo" som står för "hoppet", gåva från Muraoka-sensei

Till VM i Toronto 1991 var Cristoffer uttagen men hans minns inte så mycket av tävlingarna. Dock fick han och Björn Gustavsson för sig att de skulle köra geiko mitt i natten och det gjorde de i en till arenan anslutande träningslokal. EM 1992 i Barcelona blev också mycket minnesvärt inte minst för det något blöta sayonara partyt.

På hösten 1993 åkte Cristoffer till Japan för att träna kendo. I Japan bodde han hemma hos Ren Watanabes pappa. Dojon han tränade i var ett gymnasium för pojkar där eleverna var något år yngre än honom. Han tränade 5 gånger i veckan och ibland blev det dubbelpass. Lite ovan kändes de mobbing skollaget drabbades av när de förlorat en träning. Håret rakades av och sedan följde en stenhård träning som ofta avslutades med av hjälmen revs av. 1994 är han åter med i landslaget vid VM i Paris. En tid efter skadade han axeln i en hård träning med Per Bjerlow som gjorde att han slutade träna kendo.



Figur 3 – VM94 Sverige - Syd Afrika 5-0; Christoffer Halla attackerar B Sefor och vinner matchen med två men

2008 tog han på sig rustningen igen. Året 2011 kände han sig i toppform inför SM. Som konditionsträning ägnade han sig åt barfota löpning. Men efter ett extra långt pass fick han problem med vaden. Igen fick han dra ned på kendoträningen. Men han ställde ändå upp som nybörjartränare och även kendoansvarig i klubben.

Nu efter pandemin är han tillbaka mycket beroende på att hans dotter börjat träna kendo.

Hans bästa kendoögonblick var avskeds geikon från gymnasiet i Japan där alla elever ställde sig i ring runt om honom och fick köra geiko med alla ihop. Det var det närmaste flow han varit i sin kendorriär. Det sämsta var den olyckliga skadan i axeln.

Som bästa svenska manliga kendoka håller han Mats Wahlqvist. Dito kvinnlig Michaela Ahlstrom.

Bästa gästinstruktör tycker han Kurihara-sensei varit.

Nedtecknat av Hans Lundberg