

Kjell Kronqvist

Född: 1949



Året var 1973 när Kjell såg en annons i tidningen från nystartade Malmö Kendoklubb. Eftersom han redan hade ett stort intresse för Japan var tanken av att få lära sig dess svärdfäktning mycket lockande. Idrott i speciellt lagsporter hade inte intresserat honom. Sagt och gjort han började träna kendo med Etsuko Horie Lindhberg som tränare i starten. Träningarna var enligt den klassiska formeln: uppvärmning, suburi, tekniker och sen geiko. Etsuko brukade lägga till ett avslappningspass efter avslutade träning med dämpad belysning. Efterhand började medlemmarna att turas om att leda träningarna när Etsuko inte kunde.



Figur 1 - Etsuko Horie Lindhberg med elever i Limhamns dojo.

Ibland kunde det komma in nyfikna från gatan för att titta på vad som försiggicks där i källarvåningen på Limhamns Folkets hus. Kjell minns en gång några som kom in med sina hundar för att titta. Besöket blev dock kortvarigt när medlemmarnas kiai började eka i dojon.

Efter avslutad träning följde nästan alltid någon gemensam aktivitet. Antingen gick man ut och åt tillsammans eller också gick man hem till någon. Dessa sociala aktiviteter är något som Kjell speciellt uppskattad med sin tid inom kendon. Framför allt gick man hem till Hans Persson (Ekerow) eller Etsuko och Kjell Lindberg. Och ibland htade Sture Klermark på något. Väl hemma hos familjen Lindhberg hände det ofta att värdarna förläste om något ämne relaterat till Japan. I deras trädgård kunde man både träna iaido och skjuta pilbåge, kyudo. Det ledde också till att Kjell själv införskaffade en egen pilbåge.



Figur 2 - Hemma hos Hans Persson (Ekerow) 1976; fr v Kjell Lindhberg, Takashi Ozawa, Tore Ljungren, Kjell Kronqvist, Hideta Oshima, Masahiro Shigaki, Kozo Ando, Hans Persson (Ekerow).

Regelbundet över åren dök det också upp kendodelegationer från Japan som hjälpte till att utveckla klubbens kendokompetens.

Kjell fick snabbt en roll i klubbens administration som sekreterare som han behöll fram till dess klubben gick upp i GAK Enighet. Han skötte mycket av korrespondens, protokollföring, kommunikation med kommunen och i slutet också processen runt integrationen med GAK Enighet.

Vid det andra svenska mästerskapet 1975 deltog Kjell tillsammans med Hans Persson (Ekerow) och Jan Svensson från Malmö. Vid SM 1976 deltog ingen från Malmö men vid det egna SM:et 1977 var han med.

Någon gång 1978 i samband med införlivandet av Malmö Kendoklubb i GAK Enighet tog kendo karriären slut för Kjell. Han började få smärtor i axlarna och en tennisarmbåge som inte gav med sig. Kendoutrustning har han dock kvar och den finns ute i hans förråd.



Figur 3 – Delar av Malmölaget vid stadsmatchen mot Stockholm 1976; fr v Sture Klermark, Leif Svensson sr, Kjell Kronqvist, Hans Persson (Ekerow)

Hans bästa kendoögonblick var en geiko mot en gammal sensei där han fick in en perfekt kote, han tänkte inte bara agerade. Sämsta dito var koten han åkte på i SM:et 1977 där hela armen domnade av smällen.

Som bästa manliga kendoka under sin aktiva håller han Leif Svensson sr för, denne var stark, snabb och hade mycket bra kondition.

Kurihara-sensei var den riksinstruktör som han uppskattade mest, denne var fokuserad med lite dödtid i träningen som var intensiv.

Nedtecknat av Hans Lundberg i mars 2023