

Love Kang Jansson

Född: 1964



Till att börja med för att vara tydliga är Loves fullständiga namn Love Dong Soo Kang Jansson.

1984 bestämde sig Love för att börja kendo. Han kommer inte riktigt ihåg vad som ledde honom dit men det kan ha varit att han på jobbet när alla fått gå igenom en hälsotest blev förklarad som den klenaste av de anställda.

Han började träna hos Komaki Iai Kendoförening och den lokal som de då hade på Maria Prästgårdsgata i en lägenhet. Standarden på huset var att beteckna som rivningskåk. Love motiverades dock av den stenhårda träningen under Komaki-sensei. Bland de som tränade där då fanns Lars-Åke Smith, Hans Södergren, Peder Krebs och Takao Momiya som började där strax efter Love. Men så småningom trappades kendo verksamheten i föreningen ned och de kendointresserade gick då över till att träna i Södra Budoklubben med bas i Gubbängshallen.



Bild 1 - Jul Cup 1987; Fr v Dong Soo Kang mot Peter Strehlenert; Lars Lindin domare

Love ställde upp i en del tävlingar under sin aktiva period men för honom var just träningen det som inspirerade mest. Efter att han kommit trea i Julcuppen 1987 kom han med i landslagstruppen till VM i Seoul 1988. För honom var det en mycket inspirerande resa, både träningarna innan i Tokyo och sedan själva tävlingarna i Seoul.



Bild 2 - Fr v Dong Soo Kng och Ren Watanabe i dojon i Tokyo där landslaget bodde före VM 1988

VM resan var dock inte första gången Love tränade kendo, eller kumdo som man säger där, i Korea. Han hade varit där och tränat två gånger tidigare 1984 och 1986. Utan att ha några kontakter frågade han sig fram och detta ledde honom till en klubb och träning. Den andra gången fick han möjlighet att träna med det koreanska landslaget som besökte samma skola som honom. Eftersom det var billigare att flyga till Japan fick han ta tåget från Tokyo ned till Shimonoseki och sedan som han kallar det 'Ålands båten' över till Korea på grund av alla berusade passagerare. På hemvägen andra resan hade han tid över och tränade då kendo en vecka i Shimonoseki. Samma procedur som i Korea, hitta en kendobutik och få hjälp med att hitta en dojo.

Runt årsskiftet 1988–89 slutade Love träna kendo. Han förklarar det enkelt med att han tappat sugen. Men kendorustningen har han kvar i ett förråd i Tallkrogen.

Sitt bästa kendoögonblick var i samband med VM resan då han tränade på en polisstation i Tokyo. Han fick då in en perfekt hiki-men på sin betydligt högre graderade motståndare.

Som bästa manliga svenska håller han Mats Wahlqvist för.

Nedtecknat av Hans Lundberg i april 2023