

Martin Agback

Född: 1966



Flera av Martins skolkompisar i gymnasiet började intressera sig för olika budo arter. Men för Martin var valet enkelt eftersom han alltid varit fascinerad av svärd. I september 1984 började han träna iaido i KFUM Uppsala. Snabbt fick han klart för sig att det också gick att träna kendo i Uppsala vilket han startade på våren 1985. Under hans första år genomgick klubben ett tränarbyte då Ichimura-sensei ersattes av Martin Stelander. Eftersom han senare under 1985 startade sin värnpliktstjänstgöring i Boden fick han lägga kendon åt sidan och kunde bara träna iaido när tillfälle gavs. Efter lumpen blev det problematiskt då iaidon och kendon hade träning två gånger i veckan på samma dagar och Martin valde då att prioritera iaidon. 1986 tog han 1 Dan inom Zen Nippon Iaido Renmei.



Foto 1 – Läger i Uppsala 1986; Sittande från vänster, Ichimura Sensei, Takada Sensei. Knästående från vänster Arto L, Jukka H, Pasi H, Petteri S. Stående från vänster Arne D, Raul K, Martin Agback, Elmer S, Paul, Martin Stelander.

Situationen förändrades 1992 i samband med att man bildade Budohuset och nu krockade inte längre iaido och kendo. Förutom att han nu tränade både iaido och kendo tog han också upp jodo. Martins vecka bestod således av 2 träningar iaido, 2 träningar kendo och 1 träning jodo. 1993 slutade Martin Stelander med iaidon och Martin fick ta över dennes roll som huvudtränare och även rollen som ordförande i klubben. 1996 tog Martin 1 Dan i kendo och hade skaffat sig sin första tävlingsmerit med en andra plats i Julcuppens B-grupp. Början av 2000-talet präglades av familjebildande och gjorde att antalet träningar minskade under denna period. I iaido har Martin inga tävlingsmeriter eftersom hans skola inte innehåller tävlingsmomentet.



Foto 2 – Martin Agback gradering till 7 Dan 2012 i Japan

I kendo har Martin varit en stadig medlem av Uppsalas kendolag. Veldig många gånger var GAK Enighet lagets nemesis som hindrade avancemang. Men vid SM i Umeå 2005 bröts trenden och man gick vidare till semifinalen. Där tog det stopp men Uppsala vann i alla fall ett efterlängtat brons. Det har blivit ett antal medaljer i lag men tyvärr aldrig guld.

En liten udda episod var när han akut fick rycka in som domare vid ett naginata-SM i Uppsala. Även om tsune-träffpunkten var ny tyckte han det svåraste var att hitta rätt nivå för men i naginata.

Till Japan har Martin gjort 9 resor främst för att träna med Takada-sensei som varit klubbens läromästare i alla år. Takada-sensei hade fram till 2019 hållit läger i Europa nästan varje eller vartannat år sedan mitten av 80-talet. Inom kendo har Sumi-sensei varit ledstjärna och förutom de 4 läger som hållits i Uppsala har Martin deltagit i läger för denne i London och på Malta. På senare år har kendon blivit lidande men Martin är nu i gång igen och har hand om barnträningen i klubben.

Summerar man ihop Martins karriär i termer av graderingar har han samlat på sig 7 Dan iaido, 5 Dan jodo och 4 Dan kendo. Men kan det bli mer då Martin snart står inför uppgiften att gå upp för 8 Dan inom Nihon Iaido Kyokai.

Med "för dum för att sluta" sammanfattar Martin sin karriär på svärdets väg.

Bästa ögonblick i karriären var lag-silvret i kendo och första gången han gjorde och lyckades med tameshigiri.



Foto 3 – Uppvisning i Seto jinja i Yokohama 2019; Fr v Takada Tokudo Sensei och Martin Agback

Något egentligt sämsta ögonblick kan han inte komma på. Ett som kunde ha blivit det var när hans tränare skulle demonstrera ett hugg i iaido och råkade träffa Martin i bröstet med sin shinken. Men det blev en träff mer som ett lätt slag än en skärande träff. Mest chockad var nog hans tränare.

Som bästa svenska kendokas anser han att Mats Wahlqvist, Björn Gustavsson och Michaela Ahlstrom varit.

Inom iaido är Martin Stelander och Stina Agback de främsta utövarna.

Bästa gästinstruktörer har Takada-sensei och Sumi-sensei varit.

Nedtecknat av Hans Lundberg i juni 2023.