

Leif Svensson sr

Född :1949



Leif började sin kendobana på grund av sin arbetskamrat Sture Klermark som tränade kendo och lockade med sig Leif. Året var 1974 och Sture kallades "the swedish tank" så det fanns rykte att leva upp till. Träning hölls torsdagar med efter följande ärtsoppa. Men efterhand utökades träning till tre dagar i veckan i Folkets Hus i Limhamn I början var Etsuko Lindhberg tränare men när gruppen med avancerade blev större tyckte hon andra fick ta hand om den träningen emedan hon fortsatte med nybörjarna. Leif var en av dem som nu fick rycka in som tränare. Han är fortfarande ganska bestämd i sin uppfattning om nybörjare. Om de inte fattat idén med kendo efter en termin ville han inte lägga mer energi på dem.

Förste sensei från Japan blev en chock, det var Kumanda-sensei. Redan efter första uppvärmningen var alla så slut att de bad Etsuko säga till honom att ta det lite lugnare. 1975 när Kanaki-sensei var i Malmö fick denne bo hemma hos Leif. Den första stora internationella tävlingen för Leif var VM 1976 i England som åskådare tillsammans med kompisarna Kjell Kronkvist och Bengt Svensson.



Foto 1 - Leif Svensson sr (tvåa från vänster) - en av fem fighting spirit prismottagare i lagtävlingen vid VM 1979 i Sapporo.

Snabbt visade Leif kvalité i sin kendo och till EM 1978 var han en del av det svenska laget. En debut som inte gav resultat men erfarenhet. 1979 var han given i landslaget och hans teknik ledde till att han tilldelades ett fighting spirit pris i lagtävlingen vid VM i Sapporo efter en lyckad nuki-men mot en motståndare i det amerikanska landslaget.

Efter tävlingarna åkte laget på läger en vecka i Kitamoto och han har aldrig svettats så mycket, innan eller senare, som den veckan. Efter träningen fanns det grönt te att dricka i receptionen och Leif som inte gillar te har väl aldrig druckit så mycket te som då. När lägret startade lade Leif märkte till en speciell sensei som såg särskilt grym ut. Hoppas jag inte får honom tänkte han men så blev det och senseien var mycket snäll.



Foto 2 - Uppvisning av kendo kata med Leif Svensson jr och Leif Svensson sr vid GAK Enighets årliga uppvisning i Södra Sporthallen.

1983 kröntes Leifs karriär av en välförtjänt första plats individuellt vid SM i Fisksätra 1982. Med Leif i GAK:s lag ramlade SM-tecknen in och han brukade skämtsamt säga att pokalen Ambassadors Cup var

hans eftersom han behövde den som nötknäckare till jul. Dessutom la han till att han visste hur mycket den var värd eftersom han behövde hämta ut den från pantbanken inför varje SM.

Även om Leif rönt framgångar i sitt första VM hade han svårt att få till bra resultat i internationella tävlingar och han åkte oftast i först omgången. EM 1987 i Malmö var hans sista sejour i landslaget och strax efter började han trappa ned på tävlande och träning på grund av jobb och privatliv. Sin rustning har Leif låtit gå i arv till sin son som tränade ett tag i Lund.

För Leif har det praktiska utövandet av kendo varit det viktigaste. System, teorier och böcker var inte något för honom. Hans sambo sa en gång till honom att "jag vet ju mer än du" då hon läst Robert von Sandors kendobok i Veta Mer-serien. När Kurihara-sensei försökte införa Dai Ichi Kihon sa Leif "vi kan träna detta nu men vi kommer inte fortsätta när du åkt hem".



Foto 3 - Svenska laget vid EM i Malmö 1987; fr v bak Kent Bjursten, Joakim Strömsnäs, Jens Nilsson, Leif Svensson sr, Anders Johansson (Edring); fr v fram Leif Svensson jr, Per Bjerlow, Roland Laurent.

Leifs bästa kendoögonblick var när fick in sin nuki-men som han tror ledde till han att han tilldelades ett fighting spirit pris vid lag-VM 1979.

Några direkta dåliga ögonblick kan han inte komma på, på det hela var hans kendokarriär mest en positiv upplevelse.

Bästa svenska kendoka under sin karriär tyckte han Johan Appelberg och Mats Wahlqvist var.

När det gäller bästa gästinstruktör vill han inte framhålla någon speciell utan tycker att alla hade något att bidra på sitt sätt.