

Annika Wirén

Född: 1947



Efter studenten 1966 åkte Annika till USA där hon började träna judo. Väl hemma inledde hon studier vid Stockholms universitet och var med om att bilda Stockholms Studenters Budoklubb. Efter ett antal år ville hon pröva en annan budosport och valde kendon. Ett viktigt skäl var att kendon verkade ha en starkare förbindelse med japansk kultur.

Höstterminen 1977 startade hon som nybörjare på Johannes Skola hos SSBK. Huvudtränare var Johan Appelberg och träningarna hölls måndagar och torsdagar. Ett schema som passade in perfekt i Annikas arbetsliv. På måndagen åkte hon ned till Stockholm från Öregrund för måndagsträningen. Torsdag kväll efter avslutade arbeten i Stockholm och avslutat träningspass hoppade hon in i bilen och körde tillbaka till Öregrund. Hon trodde först det skulle bli svårt men märkte direkt att hon efter träningen var så uppe i varv att det aldrig var något problem att hålla sig pigg under bilfärden hem.

Annika tyckte mycket om den intensiva träningen som lät henne ge utlopp för hennes överskottsenergi. Hon fascinerades speciellt av kampen mellan två personer spets mot spets. Erfarenheten gav också stor respekt för det ganska svåra tekniska hantverk som kendo är.

Hon upplevde en stark social gemenskap i föreningen med sina träningskamrater. Som ensam tjej var hon en i gänget som utan tvekan delade det gemensamma duschrummet med sina manliga kamrater. Speciellt efter sin makes tragiska bortgång kände hon ett starkt stöd.

Det som satte punkt för hennes kendokarriär var att hon sommaren 1982 fick en tjänst på svenska ambassaden i Beijing som sinolog och kulturattaché.

Kendorustningen hade hon kvar tills den försvann en gång i en av hennes alla flyttar. Ett faktum som hon faktiskt fortfarande sörjer. Men ett knippe shinaier finns kvar som hon köpt under en resa till Japan.



Foto 1 – Träning med Tsukamoto-sensei på SSBK 1977; Fr v Annika Wiren, Ulf Hällström, Gerry Fjellberg och Leif Hurtig

Hennes bästa kendoögonblick var den gången hon plötsligt mitt i en ji-geiko insåg att hennes kendo faktiskt var lite bättre än hon hade föreställt sig.

Hennes kendoförebild är Johan Appelberg.

Nedtecknat av Hans Lundberg i september 2023.