

Dan Fujii

Född: 1971



Dans kendo-intresse startade ett sommarlov när han var i Japan. Hans äldre kusin, Dans idol, tränade kendo och det gjorde det att han bad sin mamma försöka hitta träningsmöjligheter hemma i Sverige. Hösten 1980 började han träna i Gubbängshallen med Kinichi Kamiyasu som instruktör. Till en början deltog även hans mamma men hon slutade då träningen med rustning började. Tyvärr blev tiden kort då träningstiden försvann. I stället fick han börja träna måndagar hos SSIF i Johanneskolan med Johan Appelberg som huvudinstruktör.



Foto 1 - Vår Cup 1982-05-14; fr v 1a rad Sven Keski-Seppälä, Per Bjerlow, Dan Fujii, Göran Westerberg, Mats Wahlqvist; fr v 2a rad Lars Gillegård, Kazuo Yamazaki, Leif svensson jr, okänd; fr v 2 3e rad okänd, Hans Lundberg, Johan Appelberg, Kon-sensei, okänd, Åke Westerberg, okänd, Mihoko Westerberg, okänd;

Två speciella minnen från denna tid var dels då han blev indragen som sjunde man i SSIF:s lag och fick en medalj som han själv inte tyckte han riktigt gjort sig förtjänt av. Det andra var resan till Oslo Open 1986 när han graderade sig till 1a Kyu. Den japanska delegationen hade med sig världsmästaren Koda men eftersom denne var yngst fick han ta hand om de yngre deltagarnas träning vilket gav mersmak. Året efter bröt han armen och kunde inte följa med till Oslo då han tänkt gå upp för 1 Dan. Trots mammas protester beslöt då Dan sig för att sluta med kendon. Under gymnasiet tränade han i stället karate.

Runt 2001 började tankar komma upp om han kanske inte var färdig med kendon. Sagt och gjort en rustning införskaffades och Dan började träna på FSKA. Han kom snabbt in i ett gäng med jämnåriga träningskamrater som till exempel Nils Björkegård, Isak Rubensson och Michaela Ahlstrom. Då alla var på ungefär samma nivå, samma fas i livet skapade det en social gemenskap som sträckte sig över mer än bara tränandet. Tiden fylldes av träningar och träningsläger både i Sverige, Tranås, eller Europa, Hirakawa-läger i Bryssel och besök i Finland. Tyvärr tog träningarna hårt på ryggen och han kunde ibland råka utför ryggkramp. Graderingsmässigt tog han sig till 3e Dan men tävlingsmässigt hade han svårare och känner väl själv att han inte mentalt fick ut maximalt av sin förmåga.

2005 tackade Dan ja till att ställa upp som kendoansvarig i kendosektionen av dåvarande ordföranden Leif Sunje. Dan blev sen Leifs efterträdare när han klev in som ordförande 2007 och han förblev på den posten fram till 2010. Under den perioden var han med om att omstrukturera kendosektionen till ett eget förbund. Dan representerade också svensk kendo som delegationsansvarig vid EM och VM under de åren.



Foto 2 - Träning på FSKA i Johannesskolan ca 2003; sittande fr v Japansk gäst, Catarina Nygren Gustavsson (Nygren) , Robert Harris, Kazuo Yamazaki; 2a raden fr v Patrice Courteille, Jun Yamazaki, Dan Fujii, Mikael Leetmaa; stående fr v Mårten Sjöberg, Isak Rubensson (Jarlebring), Mikael Wirén, Bo Kjellegård, okänd;

Kendoutrustningen har han kvar och nu när hans barn blivit äldre har tankarna på en andra comeback dykt upp.

Dans bästa kendoögonblick var när han fick möjlighet att köra en ji-geiko med Eiga-sensei efter VM i Glasgow. Sämsta var en match vid Oslo Open där han fullständigt dominerade mot en norsk nybörjare men förlorad på att han fick två varningar för att ha gått utanför tävlingsområdet.

Björn Gustavssons stilrena kendo är den manliga kendoka som imponerat mest på honom. Som bästa kvinnliga kendoka framhåller han Michaela Ahlstrom.

Några gästinstruktörer från Japan som gjort intryck på Dan är Yano-sensei och Sumi-sensei.

Nedtecknat av Hans Lundberg i oktober 2023.