

Madeleine Schelin

Född: 1958



Madeleine tror att allt började med judoträning för Södra Judoklubben i Gubbängen och då på något sätt kom hon i kontakt med kendo. 1973 började hon träna kendo på Johanneskolan för Stockholms Studenters Budoklubb. Talang för sporten hade hon och redan året efter kom hon trea vid de första individuella Svenska Mästerskapen i kendo.



Figur 1 - SSBK vinnare av Gyllene Templet 1974 fr v Anders Markie, okänd, Madeleine Schelin, Leif Hurtig, Johan Appelberg – Radiohuset.

Att träna som tjej hos SSBK på Johannesskolan var lite speciellt då det endast fanns ett duschrum. Då det vanliga gänget tränade duschade Madeleine gemensamt med de andra men fanns det gäster fick hon gå före. Till råga på allt var flickornas omklädningsrum drabbat av en fönstertittare men trots idoga försök fick man aldrig tag på vem det var.

Under denna period tränade hon normalt 3 gånger i veckan och ibland även en lördagsträning på Radiohuset. Hon graderade sig upp till 1 Dan. Madeleines mamma Rigmor tränade också kendo ett litet tag och familjen Schelins bostad på Dalagatan blev en naturlig mötesplats för dåtidens kendokas i Stockholm.

Till VM 1976 i England var Madeleine en av landslagsmedlemmarna. I VM tävlingarna gjorde hon inte så mycket väsen av sig men det gick bättre i goodwilltävlingarna för damer där hon kom fyra. Mest uppseendeväckande var dock hennes match mot en av dom asiatiska favoriterna. Madeleine som var van att träna med grabbar gjorde en tai-atari på motståndaren som flög handlöst baklänges i golvet. Det tyska laget var snabbt framme och gav Madeleine tillnamnet 'the killer from Stockholm'.



Figur 2 - På Limhamnsfärjan efter stadsmatch i Malmö; fr v Madeleine Schelin, Roland Andersson, Tore Ljunggren, Kjell Söderström och Sture Klermark 1976

Madeleine var även med i laget året efter vid EM i Bryssel. Här blev hon kallad 'the Swedish secret weapon' när hon, som kanske enda kvinnliga deltagare, chockade motståndarna med att som vanligt duscha med grabbarna.

1979 tog kendoriären slut då hon fick ett okontrollerat men-hugg av en färsk kendoka över ena axeln. Efteråt hade hon svårt att röra axeln och detta hindrade henne från att fortsätta träna kendo. När hon till slut kom i kontakt med en sportläkare konstaterades det att en sena i axeln gått av på grund av slaget. Kendorustning sålde hon i och med detta.



Figur 3 - Anders Markie, Madeleine Schelin, Toshiaki Kasahara och Robert von Sandor vid EM 1977.

Som bästa kendoögonblick nämner hon en träning med Roald M Knutsen där hon kände sig grön i ansiktet av den hårda träningen.

Hennes sämsta kendoögonblick är axelskadan som hon ådrog sig.

Som bästa svenska manliga kendoka håller hon Anders Markie och Johan Appelberg.

Bästa gästinstruktör var Kurihara-sensei.

Nedtecknat av Hans Lundberg i oktober 2022.