

# Allan Törner

1934–2008



*Figur 1 - I mitten från vänster: Allan Törner, Roald M Knutsen, Tony Thielemans, Seiji Morioka, Jacques Dupont; längst bak i mitten Hein Odinot; Längst fram från vänster: Vaughn Williams?, Friedhelm Dockendorf, Cyril Chadwick, Christian Colin; Bryssel 1966*

Allan var antagligen en av Robert von Sandors judokompisar som han lockat över till att träna kendo. Allan pendlade varje vecka under ett par år från Norrköping till Stockholm, 40 mil tur och retur, för att träna kendo.

I januari 1966 deltog han och von Sandor ett läger i Bryssel. Lägre varade 3 dagar och samlade mycket av dåtidens kendoelit i Europa. Under lägret graderade sig Allan till 3 Kyu. Vid den individuella tävlingen för lägre graderade vann Robert och Allan kom tvåa. Väl hemkomna trumpetade de ut att de tagit första platserna vid inofficiella kendo EM. Det var antagligen vid detta tillfälle som Allan invaldes som ledamot av EKFs styrelse 1967<sup>1</sup>.

Allan deltog i juli 1967 i Ölandslägret och graderade sig där till 2 Kyu.

Under hösten meddelas det i tidningen Judo Sport att Allan ska öppna kendoklubb i Norrköping. Därefter finns det inga mer spår av honom i kendohistorien. Någon klubb verkar det inte ha blivit.

Vid kontakt med Allans änka lät hon meddela att det inte finns någon kvarlåtenskap från hans kendo-tid.

Till sist ett litet kanske betydelselöst sammanträffande. 1966 dyker det upp en amerikan som tränar kendo hela våren i Stockholm Edmund O'Melia. Det har hittills varit omöjligt att förstå vem han var eller vem han var bekant med. Dock är det så att han är född i New York 1933 och Allan är också född i New York. Kände dom varandra sen barndomen är frågan.

*Nedtecknat av Hans Lundberg*

---

<sup>1</sup> The Oshu Kendo Renmei av Paul Budden