

# Roland Laurent

Född: 1956



Roland började redan som ung träna judo i flera år. Men när judon blev mer och mer inriktad på kroppsbyggnad i stället för teknik kände han att han tappade intresset. Hans start blev en kendo-grupp startad av Robert von Sandor. Bland övriga träningskamrater fanns Lars Kumlin, Torsten Ryman och Douglas Sandor. Träningarna hölls i en sal på Käppala skolan, Lidingö. Ett av huvudsyftena med kursen var att ge deltagarna baskunskaper i kendo med tanken att gruppens medlemmar skulle kunna bilda egna föreningar. Detta verkar ha inspirerat Roland som hösten 1972 startade upp en kendosektion i hemmaklubben Järfälla Budoklubb.

1973 graderade sig Roland för första gången, i samband med ett besök av Roald Knutsen och Koichi Kikuchi, till 3 Kyu. Kontakten med Knutsen innebar också att Roland tackade ja till att delta på en sommarträning i Brighton under tre veckor. Flygresan dit höll på att sluta illa. Roland glömde en sak på planet och han gick tillbaka för att hämta det. På ryggen hade han ett gammalt gevärsfodral med sin iaito. Ett par vakter upptäckte den mystiske gevärsförsedde ynglingen och en palaver uppstod. Inte blev det bättre när öppnade fodralet och slet fram sitt svärd utropande: "Lugn det är bara mitt svärd! Väl ute igen började han springa för att hinna i kapp de andra passagerarna.

Han fick bo hemma hos familjen Knutsen, Roald, Pat och deras två barn. Deras hem var fyllt från golv till tak av japanska antikviteter, främst med samurajanknytning som svärd och naginata. Första veckan fick Roland vara åskådare till hur Knutsen på ett årsmötes utsattes för en kupp och röstades bort som ordförande i British Kendo Association. Men träning var bra med både kendo och iaido på programmet varje dag av de tre veckorna. En japanska var på besök och Roland fick då prova på kendo mot naginata.

På hösten 1973 var Roland med i det svenska laget som mötte Väst-Tyskland i en landskamp i Berlin. Vid det första europeiska mästerskapet 1974 i London var Roland åter igen medlem av det svenska laget. Och igen problem vid ankomsten till flygplatsen då det uppdagades att han hade en tysk bajonett i bagaget, som han brukade fixa till shinaerna med, som omgående beslagtogs.



*Foto 1 - Roland Laurent, till höger, tränar med lagkamrat på båten på väg till EM 1974*

Ett bestående minne från 1970-talets kendo i Stockholm var den sociala gemenskapen där man möttes och träffades ofta över klubbgränserna. Roland gick över till Budokwai en kort period när Järfälla la ned kendon men gick sen över till Studenterna.

1981 sker ett skifte i arbetslivet för Roland och han flyttar till Gävle. På grund av avståndet blev det skralt med träningar under en längre period. Men 1986 dyker han upp i landslaget igen i samband med EM 1986. Året därpå är han coach för det svenska laget vid hemma-EM i Malmö.



*Foto 2 - Roland Laurent tränar iaido på Radiohuset 1975*

Arbetsbelastningen under senare delen av 80-talet och är hög och Roland får svårare och svårare att träna. En flytt till Göteborg gjorde dock att han kunde visa upp sina tävlingskunskaper genom att bli klubbmästare i Götha Kendoklubb på 90-talet.



Foto 3 - Wolfgang Demski mot Roland Laurent vid EM i Bryssel 1977

På 2000-talet har det bara några få tillfällen som Roland varit i kontakt med kendons värld. Dels den gången Kurihara-sensei höll i ett läger på Gotland 2014 då passade Roland på att träna. Och sen var han med på kendosektionens 50 års-jubileum 2015 som firades i samband med SM i Uppsala.

Han har kvar sin rustning som står uppställd på kontoret och utesluter inte att han börjar träna igen när han slutar jobba för gott.



Foto 4 - Roland Laurent, sittande till vänster, med träningskamrater på Kitamoläget i Japan 1979

Roland framhåller två höjdpunkter i sin kendokarriär. Först och främst VM:et i Sapporo 1979 där han fick återse Kurihara-sensei och Kumanda-sensei, och inte minst när han och laget fick skaka hand med dåvarande prinsen men nuvarande kejsaren av Japan. Den andra höjdpunkten är när han tillsammans med flera andra svenska kendokas åkte tåg till Gdynia i Polen och träffade polska kendokas. Polackernas utrustning var erbarmlig bestående av bland annat ishockeyutrustnings delar och vid en senare resa överlämnades en rustning som gåva.

Om det finns ett sämsta ögonblick var det när han, mot undertecknad, förlorade SM-finalen 1985.

Som mest framstående kendokas under sin långa karriär framhåller han Johan Appelberg och Mats Wahlqvist som båda företräder en kendo som Roland håller högt.

Utan tvekan är Kurihara-sensei den japanske gästtränare som betytt mest för Roland. Dock lämnade Kanaki-sensei efter sig en del oförglömliga ögonblick när han bodde i Rolands lägenhet. Speciellt den gången de varit och fiskat strömming och hans inneboende började steka fisken direkt på plattan på spisen.

*Nedtecknat av Hans Lundberg i november 2023*