

GAK ENIGHETS KENDOSEKTION

Verksamhetsberättelse 1978

I april 1978 gick EM i Kendo i Frankrike, och vår tränare Leif Svensson blev uttagen till det svenska laget. Detta var ett steg framåt för klubben, eftersom stockholmarna tidigare haft monopol när det gäller att besätta landslagsplatserna till EM och VM.

John Gibb från England gästade oss även i år, och tränade under en vecka Iai-do och Kyudo i Malmö. Mr Gibb har tränat många år i Japan och har stora kunskaper i fråga om gamla svärdstekniker.

I slutet av sommaren ordnade vi ett träningsläger med Komaki-sensei, den kunnigaste japanske kendo-tränaren i Sverige för närvarande.

SM gick av stapeln i Värnamo, och till storligas förvåning kämpade vi där till oss en bronsmedalj, den första SM-medalj som gått till ett lag utanför Stockholm. Att vi endast var en poäng från silver gör ju inte saken sämre.

Under i vecka i slutet av november kunde vi glädja oss åt ett besök av en av förgrundsgestalterna inom europeisk Kendo, Roald M. Knutsen från England (6 dan). Vi hade under en vecka daglig träning under hans ledning, och hans besök avslutades med en uppvisning där bl. a. hans hustru Pat visade Naginata-do (strids-liefäktning). Paret Knutsen planerar att besöka oss igen redan i maj, och då ha med sig fäktare från sin dojo i England.

Den 1-3 december ordnade kendoklubbarna i Polen en "Tournament of Cities" i Gdynia, med deltagande lag från Västberlin, Gdynia, Lodz; Warszawa, Stockholm och Malmö. Vi lyckades trots hård konkurrens placera oss på en andraplats.

Förutom ovannämnda aktiviteter har vi deltagit i ett antal uppvisningar tillsammans med Enighets övriga budosektioner.

Sammanfattningsvis kan vi alltså se tillbaka på ett framgångsrikt år för vår sektion, och vi ser nu framåt mot VM i Sapporo i Japan, dit vi hoppas kunna skicka någon eller några deltagare från vår sektion.

GAK Enighets Kendosektion

Styrelsen