

# Anders Saadio

Född: 1966



Budo kom tidigt in i Anders liv som hade en moster Kristina som var instruktör i judo. Judo var inte hans grej men han blev såld på budo och svärd verkade ju häftigare. Det tog dock ett tag innan Anders fick träna med sådana. Född i Skellefteå, skola i Katrineholm, jobb i Stockholm ledde till slut till nybörjarträning på FSKA hösten 1990. Tränare var Kjell Söderström och Mats Wahlqvist och med i nybörjargruppen fanns också Miyuki Nakamura.



Foto 1 - Fr v Anders Saadio och Iwao Fujimoto, 1998

Redan 1991 var han tillbaka i Skellefteå när han och Mats Wahlqvist besökte för ett träningsläger.

Anders tävlade flitigt och några tävlingar minns han. I ett Stockholm Kendo Open fick han möta Mats och Anders gav allt han hade. Ganska stolt förlorade han med bara 1–0. Speciellt blev också lagtävlingen vid SM 1993 då Anders med övriga i FSKA-laget bröt GAK Enighets långa segersvit. Annars var den årligt återkommande tre manna lags tävlingen Regina Pokalen en minnesrik upplevelse. Dels det året det var bara Anders och Per Bjerlow i laget men de kom ändå riktigt långt. Dels den gången laget hette Small-Medium-Large med Mats Wahlqvist och Miyuki Nakamura i laget.

1994 flyttade Anders tillbaka till Skellefteå och tog då över tränarrollen i Shimbukan från Peter Strehlenert. Lokalerna skiftade i början, först Getbergsskolan sen till Gamla biblioteket med pelare i rummet, för att till slut hamna i den moderna befintliga lokalen.

Jobbet hos Ericsson förde honom 1997 till Japan på ett tre månader långt uppdrag. Anders passade då på att träna för Ishigamori-sensei i dennes polisstation i Shinkiba. Arbetet var i huvudsak kvällstid och Anders kunde därför träna dagtid.

Vid ett nytt besök i Japan 2008 ordnade Stefan Sandström så att Anders kunde träna i den kejsrerliga kendodojon. När han trodde träningen var slut fick han köra geiko med huvudinstruktören som gav Anders ordentligt med spö.



Foto 2 - Shimbukan på besök i Japan 2010; Anders Saadio trea fr h i andra raden.

Ett besök till Skellefteås vänort i Japan Chichibu blev också minnesvärt särskilt då borgmästaren Kuki-san och borgmästarens sekreterare Kaneta-san hade planerat vårt besök för att lära oss hur de bedrev barn- och ungdomsträning. En fantastisk vecka med besök och träning på gamla historiska och även modern dojos i trakten. Sedan resa till Yokohama för att träffa två senseier som Stefan Sandström kände. De hade anordnat så att vi fick vara med vid Yokohama taikai i en goodwillmatch mot de fem senaste vinnarna av denna tävling. Anders vann sin match 2–0 men

Skellefteå laget förlorade till slut med en ynka poäng. En lite väl knapp seger tyckte nog japanerna och det blev lite skrivelser i lokala tidningen och lokal TV om "blue eyed" samurai. Gruppen reste så mot Kyoto men gjorde ett stopp för att klättra upp på Fujii, veckan innan säsongen egentligen startade, där de endast var två som nådde toppen. Anders kallar det "en grushög med ett hål på toppen".



*Foto 3 - Anders Saadio på toppen av Fujii 2010.*

Anders hade sedan en längre tid varit störd av ryggproblem och när han fick det ordentligt undersökt beslöt han sig för att lägga shinaerna. Men nu funderar han på att ta upp lite mjukare senior kendosträning.

Anders har en del höjdpunkter i sin karriär som han vill nämna:

- En match mot Per Bjerlow där han försökt psyka motståndare genom att nämna den lågt stående solen som kom in genom fönstret. Kanske hade det effekt för matchen gick till förlängning men där Per till slut vann.
- Ett DM i kendo där han fick Cristoffer Hallas shinai på halsen och lyckades bryta tre ribbor. Tog brons och fick fighting spirit priset, en hakama.
- Lag-guldet med FSKA 1993.
- Var med Fujimoto-sensei och pimplade lax vid Jävrebodarna. Fujimotos första napp släppte strax ovanför isen och han slängde sig handlöst ner i hålet efter den. Men det slutade ändå till slut med sushimiddag på fångad lax.
- Till slut, inte att förglömma storspö i kejsarliga palatsets dojo.

Bland svenska kendokas var det Mats Wahlqvist stil som Anders mest strävade mot.

Ishigamori-sensei var den gästtränare som Anders uppskattade mest. Framförallt att denne tog sig tid med varje individ och förstärkte det man var bra på samt slipade bort det dåliga.

*Nedtecknat av Hans Lundberg i mars 2024*