

Iia Fehrm-Schlichter

Född: 1959



Iias start började igenom att hennes mans kompis, Paul Lee. Han bjöd in paret till en uppvisning som Komaki lai-Kendoförening skulle hålla i Medborgarsalen i maj 1987. Iia blev helt fascinerade av vad hon såg, "en aha-upplevelse". Efter lite tjat på sin kompis Mikaela Wollin började båda att träna kendo i föreningen.

De båda gick "all-in" och tränade 2–4 dagar i veckan. Träningar hölls i Gubbängshallen och Iia beklagade sig på allt släpandet av kendoutrustning till och från träningarna. Utanför träningarna fanns en stark social gemenskap mellan klubbmedlemmarna och även med familjen Komakis medlemmar. Kendo var huvudfokus och Iaido provade hon bara på någon gång.



Foto 1 - Iia Fehrm-Schlichter (t.v) och Mikaela Wollin från en artikel i DN 1989-11-09 "Kampsporterna långt ifrån gatuvåldet"

Ett speciellt minne var vid ett av sommarlägren i Danmark. "Det var som att vara på militärläger" minns hon. En gång väcktes de mitt i natten för att gå ut och plocka upp en sten. Sedan fick de göra situps i dojon med stenen. Lägre i sig var en fin upplevelse med mycket bra träning och kendosnack.

Inom ett år fick hon chansen att delta på den första kendotävlingen för kvinnor som arrangerats i Sverige, Göteborg Open i augusti 1988.

Resultat:

1. Solveig Svanholm, Göteborg KK
2. Iia Fehrm Schlichter, Södra BK
3. Mikaela Wollin, Södra BK & Gunilla Hansson, Vällingby KK

När sedan de europeiska mästerskapen 1989 i Amsterdam öppnade upp för kvinnligt deltagande blev det naturligt att ta ut laget från denna grupp: Solveig Svanholm, Iia Fehrm Schlichter och Gunilla Hansson. Erfarenheten av dessa tävlingar visade på att de svenska damerna hade långt kvar till europeisk elitnivå. Nästa år hölls EM i Berlin och då byttes Gunilla ut mot kompiserna Mikaela i laget. Resan var en mycket trevlig upplevelse men det konstaterades efteråt att damerna inte hade fått möjlighet till samma goda förberedelser som herrarna.



Foto 2 - Svenska delegationen till EM90; sittande fr v Paul Strehlenert, Mats Wahlqvist, Denny Sternad, Endo-sensei, Takao Momiyama, Leif Svensson jr; stående fr v Joakim Strömsnäs, Solveig Svanholm, Iia Fehrm-Schlichter, Björn

Inför VM i Toronto 1991 hade Iia och Mikaela bytt klubb till FSKA och tränade då i Johanneskolan. VM äventyret skulle börja med träning i Japan som förberedelse men si sista sekunden fick Iia kalla fötter och hoppade av trots att allt var ordnat och förberett. I stället åkte de båda kompisarna på semester i Karibien.

Skamsen på grund av avhoppet försökte lia ta upp träningen igen till hösten men det var som om gnistan hade gått ur henne. Strax därefter avslutade hon sin kendokarriär men rustningen har hon fortfarande kvar, på vinden och kommer alltid vara kvar som ett fint minne.

Några av hennes mest minnesvärda ögonblick var:

- Graderingen till 1 Dan som hon måste klara för att kunna komma med till EM 1989.
- Den ärofyllda känslan av att få träna andra (nybörjare), att vara lärare i kendo.
- Att bli uttagen till två EM.
- Mindre roligt var den gången hon tränade mot mer erfaren kendoka träffade henne ett otal gånger på revbenen ovanför hennes do och som efteråt kommenterade det med "man får lära sig av misstagen".

Tills sist Mats Wahlqvist är den kendoka som sticker ut i hennes minne, hans kendo var effektivt men också vacker att titta på.

Nedtecknat av Hans Lundberg i mars 2024