

# Peter Strehlenert

Född: 1971



Peters pappa hade en kompis som hette Hans Lundberg som inspirerade honom att börja med kendo. Men till en början fick han nöja sig med att träna karate men som var bra för en kille som behövde lite struktur under sin uppväxt. När han började sjunde klass började han med kendo hos SSIF i Johannesskolan. Tränare var Mats Wahlqvist och Torsten Ryman och en av hans första träningskompisar var Mats Philipsson.

Åren fram till 1989 var fyllda av träning och diverse läger och tävlingar. Eftersom SSIF:s och Vällingby Kendoklubbs träningar kompletterade varandra kunde man lätt fylla många av veckans dagar med träning. Var det in Jul cup, så fanns Låddan cup, i Malmö, och så småningom SM. Utomlands åkte han också, både till Oslo Open och Kangeiko i Berlin. Berlin 1989 blev ett speciellt minne då Peter och de andra killarna kunde stå på den fallna muren.



Foto 1 - Jul Cup 1987; Fr v Dong Soo Kang mot Peter Strehlenert; Lars Lindin domare

1990 ryckte Peter in som värnpliktig till Arvidsjaur. Efter det behövde Peter komplettera en del betyg och studerade därför 1991–93 i Skellefteå där han träffade Carina Holmberg. Carina hade precis startat upp klubben Shimbukan med både iaido- och jodoträning på programmet, och Peter blev då ansvarig för klubbens kendosträning. Emedan Carina såg tränandet mer som en livstil var Peter mer tävlingsinriktad. I den första nybörjargruppen fanns bland andra Edde Johansson och hans bror Magnus. I starten fanns bara en träningstid i veckan men snart fick de fler tider och bättre lokaler.

Efter tre år lämnade Peter Skellefteå och flyttade till Umeå där han startade upp en ny kendo klubb med hjälp av Johan Tomas och hans (blivande) fru Karin. I den första nybörjargruppen hittar man Stefan Sandström och Erik Samuelsson. För att underhålla sina kendo kunskaper var Peter under den här tiden med i landslagets träningsgrupp med samlingar 2–3 gånger om året.

Ett uppdrag utomlands 1997 gjorde att Stefan Sandström fick ta över ledningen av klubben. När han kom tillbaka 1998 blev träningen mer sporadisk men han hjälpte dock till med klubbens elitsatsning. Senare det året flyttade Peter med familj till Östersund och nu följde ett par år med väldigt lite träning. Åter i Umeå 2003 började träna mer aktivt och agerade coach för Umeå gänget vid ett flertal SM-tävlingar.

Någonstans runt 2007–2008 slutade Petr träna helt. Hans första rustning som han fick köpa av en av de japanska senseierna vid EM i Malmö 1987 skänkte han till klubben. Nästa rustning mått beställdes från Japan när återkom till Umeå 2003. När han slutat sålde han den till .....

Några speciella tillfällen i Peters kendo karriär:

- När han tog lagbrons med SSIF vid SM 1990.
- Alla kendoresor med stark social gemenskap som han upplevde som personlighetsutvecklande för honom själv.
- Itoh-sensei besök i Umeå då han bodde hemma hos Peter.

Peter är en stor beundrare av Mats Wahlqvist och tycker det är fantastiskt att ha fått följa dennes utveckling över åren. Speciellt i början av karriären fanns det inte många kvinnliga motståndare men han minns mycket väl Sakura Watanabe som gett honom åtskilliga blåmärken.

Itoh-sensei är den gästtränare som betytt mest för Peter. Hans tränings stil och engagemang samt inte minst sista geikon vid Itohs besök då denne beslutat sig för att köra skiten ur Peter.