

# Gustav Strandell

Född: 1974



När Gustav hade fått sluta med fotbollen på grund av skada sökte han efter en ny sport. Han hade siktet inställt på fäktning när någon i familjen tipsade honom om kendo. Året var 1988 när han började träna i Södra för Kazuhiro Komaki. Lokalen var Gubbängshallen och när inte Komaki-sensei var på plats hölls träningarna oftast av Hans Södergren eller Paul Lee. Gustav tränade flitigt på alla de tre träningar i veckan som erbjöds.

1990 var Endo-sensei rikstränare och tillsammans med Per Bjerlow och Mats Wahlqvist kom han på besök till en träning i Gubbängshallen. Två saker imponerade mest på Gustav. Dels att de båda svenska besökarna verkade behärska japanska och kvalitén på deras kendo. Resultatet av besöket var att det fick Gustav att byta klubb till FSKA.



Foto 1 - Gustav Strandell i Japan 1992 med pappan i hans värdfamilj, Masao Hikawa

När Gustav fick höra om Mike Henrys tid som utbytesstudent i Japan beslöt han att han göra något liknande för att kunna studera japanska och träna kendo. I början 1992 reste han till Japan och sin värdfamilj i Tokyo. Kendo tränades 6 dagar i veckan på Waseda-gymnasiet. Innan resan klarade Gustav 1 Dan vilket säkrade att han inte sågs som en nybörjare. Veckans 7:e dag blev ingen vilodag då hans värdfamilj på den dagen tränade kendo i en dojo i Tachikawa. Dessa träningar blev speciella eftersom den som var sensei var en amerikan, Dan Trent 7 Dan. Han hade bosatt sig i Japan efter Koreakriget och var en av få icke-japaner som var kendostränare i landet. För Gustav var besöken viktiga då han fick en sensei som kunde prata engelska och kunde förklara saker som Gustavs bristfälliga japanska inte klarade av.



Foto 2 - Gustav Strandell, 3a fr v stående , med svenska truppen till EM 1996 i Miscolc, Ungern

Väl hemma i Sverige 1993 blev Gustav uttagen till landslaget och fick följa med till EM i Åbo. En resa som förutom upplevelsen att vara med i ett mästerskap och renderade honom en silvermedalj i lag även om själv inte vann några matcher. Hans mycket förbättrad japanska gjorde också det naturligt för honom att hjälpa till att ta hand om Ijima-sensei under dennes vistelse i Sveige och året efter på samma sätt för Itoh-sensei. Inför VM 1994 var Gustav åter uttagen till laget men fick avstå på grund av en skada. Vid nordiska mästerskapen den hösten nådde Gustav kvartsfinal i den individuella tävlingen. 1994–95 gjorde Gustav sin värnplikt och missade därför EM i Glasgow. Men till EM i Miscolc 1996 var Gustav återigen med i truppen. Graderingen efter tävlingarna blev en tragikomisk historia för att efter rustnings delen var Gustav klar för 3 Dan men tyvärr var hans kendo-kata så pass bristfällig att domarna sågade honom till slut. Vid SM 1996 tog Gustav brons individuellt.

De sista åren på 90-talet fylldes av besök i Japan, upp till 6 månader i längd. Bland annat återgäldade Ijima-sensei Gustav genom att låta Gustav träna kendo med det kejsarliga gardet. År 2000 flyttade Gustav definitivt från Sverige och bosatte sig i Japan. Tyvärr tog hans arbete det mesta av hans tid och han avslutade sin kendo-karriär. Bogu, tare och några shinaier har han kvar så ibland blir det fortfarande lite suburi.



*Foto 3 - Gustav Strandell, t h, sista träningen 2015 med Styrbjörn Strandell i Michinoko dojo, Tokyo*

Hans bästa kendoögonblick är när han för första gången tränade kendo i Sverige efter året i Japan. Den stora frågan för honom var om det skulle märkas någon skillnad. Och det gjorde det med råge. Lågpunkten i kendokarriären var avslutet på sayonara-festen vid EM i Åbo. Engelska landslaget såg till att den yngste EM-deltagaren, bara 18 år, fick i sig alldeles för mycket finsk vodka. En historia som mycket väl kunde ha resulterat i ett sjukhusbesök.

Mats Wahlqvist stilrena kendo framhåller han som en förebild. Men han vill också nämna Nils Björkegård som en träningskamrat som sporrade honom i hans dagliga kendoträning på FSKA. På den kvinnliga sidan är det Kumi Sato som imponerat mest.

Ijima-sensei är den rikstränare han håller främst för dennes varmhjärtade framtoning, lågmäld men med alltid med kloka råd.

*Nedtecknat av Hans Lundberg i augusti 2024.*