

Peder Krebs

Född: 1956



När Peder jobbade som vårdare fick han gå en självförsvarskurs. Kursen ledde till att han började träna Ju-Shin-Jutsu-Ryu på Sank Eriks Budoklubb för Soke George Irénius. Efter några år åkte han och andra medlemmar till Vingåker på läger. Där fick för första gången se iaido utförd av Kazuhiro Komaki och dennes elev Lars-Åke Smith. Peder la nu till iaido till de budosporter han tränade med klubbadress Komaki Iai Kendoförening och träning i Istvan Gubas fotoateljé. Kendoträning följde som naturlig konsekvens med och klubben där han tränade blev Södra Budoklubben med träningslokal i Gubbängshallen och även där Komaki-sensei som tränare.



Figur 1 - Aeggcup 1986; fr v Peder Krebs och Lars Fredriksson

Under en period på 1980-talet tränade Peder i princip varje dag, för till ovan nämnda idrotter tränade han också karate och aikido. Peder tävlade deltog så ofta han hade möjlighet i de kendo-tävlingar som fanns och i slutet av 1980-talet blev det också mer och mer iaido-tävlingar.

Peders kendo-karriär kulminerade med hans försök att komma med landslaget till EM87 i Malmö. Han satsade allt på att komma med men fick beskedet att han var precis utanför landslagstruppen. Inför EM lärde han känna den då gästande rikstränaren Sekine-sensei. Speciellt som denne var inneboende hos klubbkamraten Lars-Åke Smith. Han minns speciellt den gången de tänkte bjuda på svensk sill och förvånade fick svaret att Sekine-sensei inte åt fisk. Men med på EM var han ändå som en av funktionärerna.



Figur 2 - EM i kendo 1987, Malmö, efter lagfinalen; fr v Peder Krebs, okänd, Alf Dahlback och Kazuo Yamazaki

Ett genomgående tema när det gällde utlandsvistelser var de många lägerresorna till England och xxx-sensei. Den första resan till Birmingham gjordes med båt men därefter övergick man till att flyga. De flesta av Peders graderingar i iaido gjordes också i England, där han också tävlat i iaido.

En annan omfattande aktivitet som Peder och de andra medlemmarna, i Komaki Iai Kendoförening, utövade var de många uppvisningar man höll runt om i landet bland andra budoklubbar för att sprida iaidon.

Peders idoga tränande gav till slut resultat då han blev svensk mästare i 5–4 Dans klassen vid det första svenska mästerskapet i iaido 1994. Att detta inte var en engångsföreteelse visade han året efter genom att återigen bli svensk mästare i 5 Dans klassen.

Efter det att han fått barn 1996 har han allteftersom trappat ned på tränandet och tävlandet. Han säger att han inte slutat än men rustning och svärd ligger numer på vinden.

Peder har följande graderingar: 1 Dan jujutsu, 2 Dan kendo och 5 Dan iaido.

Det bästa ögonblicket inom kendo var då han och klubben tog silver i lag vid kendo SM 1987¹. I iaido framhåller han det andra individuella SM-guldet.

Den kendoka som inspirerat honom mest är Hans Södergren.

Sekine-sensei är den bästa gästade riksinstruktören i kendo.

¹ Södra Budoklubben som var arrangör hade investerat i extra stora medaljer och Solveig Malmkvist hade innan tävlingen skämtat om att "jäklar om ni inte tar en medalj nu".