

Kendo-Nissar, små och stora

1. Terminen är slut.
2. VårCupen hålls som sedvanlig terminsavslutning (22/5). Tyvärr svek Malmö denna gång (och några till). Men det blev i alla fall ett antal som kunde banka vettet ur varandra. Således, många matcher (det är ju det som är meningen). Och alla fick pris (det är ju också meningen). Ett särskilt pris gick till Roland L som denna gång utmärkte sig som slutsegrare. Och ett annat pris till Mike Henry som visade bästa "fighting spirit!"
Budokwai
3. Aeki sensei far snart tillbaka till Japan. De enda träningarna som återstår är i Vällingby (Budokwai) torsdag 4/6 och 11/6 kl 20.00 - 21.30. Ställ upp!
4. Sommarträningen är något oklar. Kanske kan Budokwai ordna något i Vällingby från mitten av juli?
5. I mitten ~~wxxxxxxx~~ eller slutet av augusti vill jag samla tänkbara instruktörer (Torsten R, Leif H, Roland A, Annika W, Douglas v S och eventuella andra) för att diskutera höstterminen. Fundera på planeringen. Jag hör av mig!
6. Sist, men inte minst. Tack till alla som genom sin blotta närvaro (och för all del, sitt pekuniära stöd) bidragit till att hålla verksamheten igång. Verksamheten är ju våra gemensamma ansträngningar!

Använd sommaren väl

(i.e. gå ut i skogen, se efter ett lämpligt träd, kapa detta och gå hem att tälja till trädet till ett alldeles eget svärd. Använd sedan detta naturens under till de dagliga suburi-övningarna, en kvart om dagen osv, så skall ni alla bli alldeles utmärkta kendoutövare vad det lider).

7. Hej då


Johan