

Peter von Zeipel

Född: 1965



Peter var redan introducerad till budo innan hann flyttade till Linköping 1989 för studier. Hemma i Västerås hade han provat på både judo och kung fu. Linköpings Budoklubb hade nyligen startat upp en kendo och iaido träning med Mike Henry som instruktör. Peter hoppade på den introduktionskurs som just skulle startas upp och träningslokalen låg i Ryd där hans studentlägenhet låg.

I starten var det en liten träningsgrupp med 7–8 deltagare och 2–3 träningspass i veckan. Förutom egna läger tränade man ofta tillsammans med Kensei i Stockholm. Peters tränare Mike Henry var naturligtvis en förebild för honom i hans träning men det kunde få lustiga konsekvenser. Mike hade en tendens att vicka på huvudet vid nukitsuke något som denne kämpade med att bli av med. Till slut lyckades han åtgärda detta men vickningen fanns då fortfarande kvar hos Peter.



Foto 1 - Träning med Watanabe-sensei, fr v David Byers, Siwert Streiffert, Peter von Zeipel, Watanabe-sensei och Mike Henry.

1991 presenterade sig klubben och Peter för övriga i landet genom att ta hem andra platsen vid Riksmästerskapet iaido. Därefter blev nästa utmaning för klubben att arrangera SM i kendo på hösten samma år. Peters förmågor att administrera och arrangera aktiviteter på klubbnivå uppmärksammades och han blev 1991 invald i kendosektionens styrelse som iaidoansvarig och senare suppleant under tre verksamhetsår.

När Mike Henry flyttade till USA fick Peter med stöd av övriga medlemmar ta över tränarrollen i klubben. Peter fick erfara att vara klubbledare kunde vara speciellt. En av hans elever som bodde lite isolerat en bit utanför Linköping kunde bara nås via vykort. När han en sommar fick möjlighet att åka till Japan och träna tackade han nej för att i stället prioritera studierna. Ett beslut som han nu ser tillbaka på med en viss ånger. 1995 när utbildningen vid universitet klarats av flyttade Peter tillbaka till Västerås och blev då av Linköpings Budoklubb utsedd till hedersmedlem. Till en början helgränade Peter med kamraterna i Stockholm under något år men till slut tog krav från jobb ut sin rätt och han slutade med både kendo och iaido. Peter har 1 Dan i iaido och kendo. Men han har inte helt lämnat inte sportens värld och är numera ledamot av Dyksportsförbundets styrelse.



Foto 2 - Träning med Ishigamori-sensei i Linköping, Peter von Zeipel andra från höger.

All utrustning har han kvar, det mesta ligger på vinden men svärdet förvarar han i lägenheten.

Det är framför allt två händelser som Peter minns från sin aktiva tid:

- Andra platsen i lag vid RM 1991
- Att ha en besökande Ishigamori-sensei som inneboende en vecka utan gemensamt språk. Varje kväll blev som ett parti Pictionary när de skulle berätta saker för varandra. Riktigt dråpligt blev det när besökaren svarade i telefon med moshi-moshi och Peters bekanta undrade vad är det som händer.

Mike Henry har varit Peters stora förebild i iaido och i kendo upplevde han att Mats Wahlqvist strikta och rena stil gjorde att utövandet såg enkelt ut.

Nedtecknat av Hans Lundberg i november 2024.