

Roland Andersson

1950 - 2024



Rolands introduktion till kendon kom via kompisen Kjell Söderström och han började träna med Budokwai i Vällingbyhallen 1974. Ibland åkte de till Värmland och tränade på Kjells föräldrars landställe. Som så många andra i Stockholm tränade han runt bland klubbarna och träningslokalerna och som mest kunde det bli 7 dagar i veckan. Förutom Vällingbyhallen var det Johanneskolan med SSIF, Gubbängshallen med Södra och Sveriges Radio. Sveriges Radio var speciellt för där tränades både kendo, iaido och kyudo. Han blev en del av den starka sociala gemenskap som fanns bland Stockholms kendokas och som oftast hade familjen Schelins lägenhet som centrum.



Figur 1 - Individuella pristagare vid SM 1978, fr v Douglas von Sandor, Hans Lundberg, Roland Andersson och Kiyohisa Yonetake (JA)

De två kompisarna blev dock en dag oense om hur de skulle hantera ett antal gjutna tsubas som Roland tagit fram med hjälp av sin flickvän Helen Erikssons pappas hjälp. Roland gick då över till Södra och började träna där ett par år. Där verkade han som hjälptränare och han tog också på sig en mer administrativ roll i styrelsen. Bland träningskamraterna fanns Hans Södergren och Lars Gillegård. Roland lämnade så småningom även Södra för SSIF då det var med den klubbens medlemmar han hade mest gemenskap utanför träningen.

Sin tävlingsdebut i SM gjorde han 1975 där han, som Budokwaiare, blev utslagen i första omgången av framtida klubbkompisen Gillegård. 1976 kom Roland med i landslagstruppen till VM i England och han var även med vid EM i Bryssel 1977. SM 1978 i Värnamo minns han speciellt för att de var inkvarterade hemma hos familjen Landerhjelm och att den fantastiska lagade maten de bjöds på av Landerhjelm brödernas moder. I detta SM presterade han sitt bästa resultat individuellt med en tredje plats. I SSIF var Roland given i laget och han kunde därmed var del i ett stort antal av SSIF:s SM triumfer i lag under slutet av 70- och början av 80-talet.



Figur 2 - Roland Andersson, till höger, mot Per Bjerlow vid SM 1981 med kompisen Kjell Söderström i bakgrunden som domare (HGL)

Roland var också en av de som uppoffrande lät några av de gästande riksinstruktörerna bo i deras lägenheter. I hans Lägenhet på Götgatan bodde bland annat Hirakawa-sensei, Aoki-sensei och Konno-sensei.

Runt 1985 avslutades Rolands kendokarriär mycket beroende på att många av de gamla kompisarna inte var aktiva längre.



Figur 3 - Deltagarna vid SM 1980, Roland Andersson till höger om Hirakawa-sensei (HGL)

Som sist bästa kendoögonblick sätter Roland SM 1980 och Hirakawa-senseis besök.

Som sämsta kendoögonblick var tiden då han var gipsad på grund av en muskelbristning i vaden.

För bästa svenska kendoka under hans aktiva period håller han Johan Appelberg.

Bästa gästinstruktör från Japan var Hirakawa-sensei som han upplevde kom in med många nya tekniker.