

# Dan Malm

Född: 1960



Redan 1969 klev Dan in i budons värld när han började med judo på S:t Eriks Budoklubb. Sedan följde under 70-talet en kavalkad av budo arter: karate, aikido och wushu. Under aikidotiden tränade Dan också en del iaido med bokken. Dan upplevde att budo gav honom en fast punkt under uppväxten och räddade honom från dåligt umgänge. Men när han ville fördjupa sig i svärdets väg 1980 fick han rådet av Stig Forsberg på Budoförbundet att kontakta Kazuhiro Komaki.

Dan letade upp Komakis Café Idyll på Söder och där startade en lång relation som Dan närmaste karakteriserar som far och son. Dan tränade både iaido och kendo. Två gånger i veckan iaido på Medborgarhuset och två gånger i veckan kendo i Gubbängshallen. En stark social gemenskap växte fram i det gäng han tränade med, bland andra Dong Soo Kang, Peter Wahlberg, Lars-Åke Smith och Hasse Södergren.



Foto 1 - Dan Malm

Utöver träningen var träningsåret fyllt av uppvisningar och läger. Under en lång period på 80-talet och 90-talet åkte gruppen tillsammans med sin tränare varje år på läger i England med både kendo och iaido på programmet, där han träffade bland andra Terry Holt och Ishido-sensei. Ett antal sommarläger hölls också i Danmark arrangerade av Frode Olsen.

Efterhand som Dans kunskaper växte fick han mer och ansvar för träning i klubben. Han blev 1994 uttagen till det svenska laget vid EM i iaido på nivån 4 Dan och det slutade med succé, Dan vann finalen med klara 3–0. Ovanpå det klarade Dan också 5 Dan vid graderingen efterföljande dag. Vid EM i Paris 1996 var Dan lagledare för det svenska laget.

I slutet av 80-talet bodde Oboki-sensei som var på besök i Sverige hemma hos Dan. 1996 besökte Dan densamme i Japan. Oboki-sensei undervisade på Saitama Universitet och när Dan besökte iaidoträningen fick han leda den. Efteråt sa Oboki-sensei till sina elever nu har fått uppleva något nytt. Vid sitt besök tränade Dan både iaido och kendo samt en variant på kenjutsu där man använde "mjuka" svärd vid fullkontaktsträning.



*Foto 2 - Dan Malm vid Tomioka-uppvisningen; Foto: István Gubas*

Vid besöket hos Oboki-sensei hade Dan spelat golf. En sport som snart började ta över mer och mer av hans fritid. Men han dock med uppdrag som medlem i kendosektionens styrelse och domare vid SM. År 2000 köpte Dan en gård och nu blev det ingen tid över för iaidon. Trots det lät han sig övertalas av Henrik Engelkes vid EM 2004 i Eriksdalshallen att ställa upp i 5 Dan klassen. Resultatet blev ingen medalj men istället ett fighting spirit pris och en fjärde plats. Dan försökte gradera sig till 6 Dan men missade graderingen.

Efter EM:et 2004 tog golfen helt över för Dan men han har fortfarande kvar sin kendorustning väl inlåst tillsammans med whiskysamlingen. Och sina svärd har han naturligtvis också kvar.

Dan lyfter fram några speciella ögonblick i sin karriär:

- En kendokata-uppvisning med svärd, mellan Dan och Lars-Åke, blev så intensiv att Lars-Åke kunde känna eggen på sina hårstrån.
- Hans nervositet vid Dans första iaidouppvisning i samband med Tomioka-senseis besök i Sverige.
- En uppvisning på Eurosportgalan i Malmö tillsammans med taido utövaren Mikael Jansson. Paret hade repeterat in en uppvisning till musik mellan svärd och tomma händer. I stridens hetta fick Dan en kraftig spark på revbenen. Dagen efter kom han inte upp ur sängen och fick ta till hjälp för att ta sig till sjukvården. En uppvisning hölls dagen efter med spruckna revben.
- Kendo-SM 1986 i Gubbängshallen som hölls samma dag som Olof Palme begravdes.
- Den gången i Birmingham på kendolägre när alla kunde förnimma att en äldre sensei, 8 Dan, klev in i lokalen.

Till sist framhåller två svenska utövare inom iaido och kendo som varit förebild för honom: Lennart Linder med sin speciella personlighet och Mats Wahlqvist för hans stil som kunde skönjas tidigt i karriären.

*Nedtecknat av Hans Lundberg i mars 2024*