

Per Ybo

Född: 1968



1976 fick Per en bok, IPC stora sportlexikon, och i den fanns det tecknade illustrationer av världens alla sporter. Men det var en sport som var speciellt lockande för Per, kendo. Sen gick tiden och 1990 var Per student i Uppsala. Intill där han bodde fanns en butik som kallades Tjuven och en dag när han lämnade butiken var det något i ögonvrån som fångade hans uppmärksamhet. På anslagstavlan utanför butiken satt en A4 med bild på en kendoka. Per tvekade inte utan anmälde sig höstterminen som just skulle starta i Uppsala Kendoklubb. Tränare var Lars Lindin och man höll till i Bergaskolan. Per var till en början en mycket engagerad nybörjare som snabbt tog till sig grunderna i kendo men mitt i terminen slutade han tvärt. Studentlivet med kåraktiviteter togs plötsligt upp all tillgänglig tid.



Foto 1 - Björn Gustavsson attackerar av Per Ybo, Domarringens Skola, Uppsala.

Per fortsatte under åren hålla kontakten med Lars men inte förrän 2003 tog han steget att börja träna igen. Pappaledighet öppnade upp en möjlighet att kunna få träna två gånger i veckan. Nu hölls träningarna i gamla Budohuset. Till en början i källaren med en aikidomatta att plocka bort och lägga tillbaka men sedan flyttade träningen upp i Danssalen. Tränare under den första perioden vara Jakob Nobuoka och Stig Bardage.



Foto 2 - Deltagare vid Sumi-lägret 2015 i Uppsala; Per Ybo till vänster om Sumi-sensei.

2005 åkte Per på sitt första större läger, Summer seminar i Malmö, Hirakawa-sensei som tränare. Han gjorde också sin SM-debut i Umeå samma år. Nästa år deltog han i Kodokan International Seminar i England. Ett läger som han till slut besökte 10 år i rad. 2007 passade han på att också delta vid sommarlägret i Kitamoto.

Mötet med Sumi-sensei, som ledde lägret, fick till resultat att Per övertygade förbundet att bjuda in Sumi-sensei 2008 till ett läger i Uppsala. Efter det första lägret tog Per och egna klubben över ansvaret för Sumi-senseis kommande besök 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, och 2015. Vid några av besöken hade Sumi-sensei med sin kohai, Tashiro-sensei.

Sumi-senseis besök blev speciella eftersom han alltid bodde hemma hos Per. En något förvånad Per upptäckte att besökaren var en utomordentlig lekledare för familjens barn.

Fram till 2012 hade Per enbart sysslat med kendo och iaido där han så småningom graderat sig till 4 respektive 2 Dan. Men nu hade han fått upp ögonen för kyudon. En sport som tilltalade barndomens Robin Hood i Per men kanske framförallt millimeter precisionen och den rituella delen av sporten. Ganska snabbt visade han framfötterna med att komma med i landslaget 2014, först som reserv men sedan ordinarie.



Foto 3 - Per Ybo skjuter pil tillsammans med Ohyama sensei, 7dan kyoshi, i Yaguchi Kyudojo, Shimada, Japan

Per har numera 3 Dan i kyudo och blev svensk mästare 2024.

Ett av Pers bästa kendominnen är den intensiva lagfinalen mellan Uppsala Kendo Hokushinkan och FSKA 2010. Per vann sin match mot Nicke Rydgren men laget förlorade till slut med en poängs marginal.

Ett annat var en ji-geiko på Kodokan lägret dagen innan han skulle gå upp för 3:e Dan. Motståndare var Matsumoto-sensei, då tränare för engelska landslaget. Per upplevde han presterade den bästa kendo han någonsin gjort. Efteråt stod han kvar och tittade på nästa person som mötte Matsumoto-sensei. Då klev en god vän från Schweiz fram och frågade om han verkligen skulle köra någon mer ji-geiko, med kommentaren "It was beautiful."

Svenska utövare som gjort intryck på Per är dels Martin Agback med dennes dedikation till sporten och Michiko Komaki med hennes stilrena kendo.

Besökande senseier som gjort stort intryck på Per är förutom Sumi-sensei, Tashiro-sensei, Matsumoto-sensei och Trevor Chapman.

Nedtecknat av Hans Lundberg i mars 2025.