

Peter Schmitt

Född: 1963



Peter var som ung mångsysslare inom idrott, bland annat ishockey och innebandy. En dag på Lämnboskolan berättade Gerry Fjellberg, Saltsjö Kendoklubb, att man skulle starta kendosträning 1977. Peter hoppade på erbjudandet och blev direkt ganska besviken när det inte var att slåss med pinnar på Robin Hoods vis. Förutom Gerry och Ulf Hällström agerade också Kjell Söderström tränare i klubben. Senare blev också Kazuhiro Komaki tränare i klubben. Förutom egna klubben tränade också Peter tidvis med SSIF i Johannesskolan. I snitt blev det mellan två och tre träningar i veckan.

Första tävlingserfarenheten blev SM 1978 i Värnamo. Året efter vann Peter B-gruppen vid SSIF:s JulCup. 1980 blev ett framgångsrikt år för Peter. Vid SM i Malmö tog Peter och Saltsjö KK hem ett lagbrons. Han blev också klubbmästare i egna klubben samt tog silver i Saltsjö Kendo Cup. Till slut så blev det en andra plats i DM för laget och en tredje plats individuellt för Peter.



Foto 1 - Fr v Roland Laurent och Peter Schmitt, SM81; Foto: Jon Sigtryggson

1982 blev Peter uttagen till landslagstruppen för VM i Brasilien. Ett evenemang som lämnade det starkaste minnet av träningen innan tävlingarna. Peter hade kört en ji-geiko mot en brasilianare och tyckte att motståndaren var väldigt bra. Inte förrän på tävlingsdagen förstod Peter att det var den brasilianske kaptenen han hade mött. Vid SM-tävlingarna 1983 och 1984 nådde Peter semifinalen. Till VM 1985 i Paris var Peter åter med i landslaget. Även här är det inte själva tävlingarna som är det starkaste minnet utan i stället resan med tåg ned till Frankrike.



Foto 2 - Th Peter Schmitt mot okänd, VM82 i Sao Paolo

Till VM 1988 i Syd Korea var Peter igen uttagen till landslaget men skadade sig i skidbacken och kunde därför inte delta. Efter att återhämtat sig efter skadan försökte Peter åter ta upp kendo men det blev endast ett par träningar innan han till slut la av för gott.

Som parentes kan nämnas att i samband med en flytt till Trosa för ett tiotal år sedan såg han en notis om att det tränades kendo i Nyköping. Men när han försökte kontakta klubben upptäckte han att den lagts ned.

Kendorustning har han kvar och den hänger nere i källaren.

Absolut starkaste minnet är känslan när han fick en japan som tränare, Kazuhiro Komaki. Första halvåret bestod till största delen av olika stegövningar.

Svenska utövare som inspirerat Peter var Douglas Sandor, Hans Lundberg, Leif Svensson sr och Leif svensson jr.

Nedtecknat av Hans Lundberg i april 2025.